



Simon Ström 2011-07-13

Motion till Kårstämman 2011 – Blå Hajk-stipendium

Inledning

Motionen handlar om att bilda ett stipendium, som ska delas ut till kårens alla scouter som har varit assistent på en av kårens avdelningar under ett år för att scouten ska få gå Blå Hajk kostnadsfritt och uppleva ”riktig” scouting.

Bakgrund

Ledarsituationen i kåren idag är inte tillfredställande, till största del på grund av att det finns för få scoutledare. Vi har svårt att finna ledare till alla kårens avdelningar som har tid och motivation att driva en scoutavdelning.

För att behålla standarden på vår verksamhet i riktig scoutanda måste något göras.

För att främja att scouterna i kåren stannar kvar och blir ledare är det utmärkt att de får uppleva riktig scouting, i form av Blå Hajk.

Blå Hajken blir en belöning och sporre för kårens scouter att bli assistenter.

”Avsikten med Blå Hajken är:

- Att ge goda patrulledare en unik upplevelse ovanpå upplevelserna i en Levande Patrull. Detta bör ha goda utsikter att varaktigt binda honom till vår rörelse med sikte på ledarskap. Upplevelsen bör kunna skapa en fast punkt i scout-tillvaron, att vid många tillfällen fall tillbaka på och hämta inspiration av.
- Att träna honom i att bli en god vän med naturen och ge gedigna kunskaper i skogsmanskap.
- Att vara ett steg över scoutpatrullen till nyinglaget.
- Att väcka intresse för fortsatt ledarutbildning, framför allt Gilwell-utbildningen.
- Att vara en sporre för förbundets alla patrulledare, att under hela verksamhetsåret göra sig kvalificerade för en plats i kommande års hajk.
- Att vara en belöning för väl utfört arbete i den egna scoutpatrullen.”

-Bengt Lorentzon ”Blå Skuggan”, en av grundarna till Blå Hajken

Taget från FÖRENINGEN SCOUTMUSEETS VÄNNER, årsskrift nr. 15, 1998

Yrkanden (förslag)

Jag yrkar (*föreslår*) följande:

Att kåren ska dela ut ett stipendium till alla scouter som har under en termin varit aktiv som assistent på en av kårens avdelningar.

Stipendiet låter personen i fråga gå en Blå Hajk som kåren betalar.

Stipendiet gäller tills dess att personen antingen går Blå Hajken eller tills dess att personen inte längre får delta i arrangemanget som scout.

Dvs. stipendiet gäller ej för ledar-Blå Hajk.

Att scouten ska ha visat god scoutanda och engagerat sig i avdelning eller inom kåren på ett annat sätt än på en avdelning.

Att stipendiet delas ut vid kåravslutningen eller annat kårarrangemang där större delen av kåren är samlad. Det bör vara i form av ett högtidligt brev som undertecknas av kårordförande.



Blå Hajken... Bara namnet kan få den som en gång deltagit att förlora sig i underbara minnen. Minnen som präglas utav de hårda strapatserna, gemenskapen, de traditionella ceremonierna och överraskningarna som ledde till glada skratt. Blå Hajken är egentligen tre hajker - Friskyttarna, Jägarna och Forsfararna.

I mer än 60 år har Blå Hajken dragit fram genom Sveriges skogar, sjöar, älvar och fjäll och trots sin ålder har arrangemanget fortfarande mycket att ge. Ingen lämnas oberörd. Det var scoutlegenderna "Blå Skuggan" (Bengt Lorentzon) och "Långa Lassot" (Thorwald Wermelin) som startade Blå Hajken. Det var Jägarna och Friskyttarna som började. Några år senare presenterade scoutledarna Eilertz Fryland och Thorvald Hagstedt Forsfararna. Den första hajken var en Friskyttehajk i kanot på småländska vatten. Samma år vandrade Jägarna sin första hajk i Jämtland och några år senare gled den första flotten ner för Klarälven.

En hajk med friluftsliv, äventyr och utmaningar, kryddat med hemligheter och fin kamratskap har gjort att hajken överlevt i ett halvt sekel. Traditioner och ceremonier är väl förankrade.

Blå Hajken är för de flesta en av de första längre friluftsupplevelserna. Konceptet bygger på att du kan välja att delta på en av de tre varianterna av Blå Hajken. Att paddla, fjällvandra eller åka flotte, är tre mycket olika äventyr; men alla bygger de på samma mytomspunna traditioner och gemenskap.

Du är ute i mellan 10 och 12 dagar. En del dagar kan vara jobbiga med långa dagsetapper. Vädret kan göra att det stundtals känns svårt i uppförbackarna. Att samarbeta i patrullen kan vara påfrestande om skoskavet svider på hälen och tändstickorna är blöta.

Du upptäcker att den sena kvällsmackan tillsammans med patrullen framför lägerelden smakar godare än någon gång tidigare. Att efter en lång dags vandring äntligen få krypa ner i sovsäcken till myggornas surr utanför tältduken, eller att tillsammans med patrullkompisarna, för att samla nya krafter efter världens brantaste backe, ropa patrullropet - det är scouting när det är som bäst.

Blå Hajken är fylld med upplevelser tillsammans med nyfunna vänner. Minnena från Blå Hajken har deltagarna med sig resten av livet.

Vilken hajk är bäst då? Tja, frågar du någon gammal blåhajkare får du säkert till svar att just den hajk han eller hon gick var och är den bästa av de tre. Den bästa hajken är den du väljer, för det spelar ingen roll om du håller i en paddel, en stör eller en vadarstav. Det viktiga är Blå Hajken-känslan och de kamrater du umgås med under hajken.

Det är scouting och det är Blå Hajken!

