

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

Rehngatan 16, VASASTAN | Bredängsvägen 234A, BREDÄNG | Pettersberg Scoutstuga, HEMFÖSA | www.gvb.nu | info@gvb.nu

Verksamhetsberättelse 1 juni 2013 – 31 maj 2014

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

av Scouterna

Grundad 1924 ombildad 1969

Organisationsnummer 802008-5133

Plusgiro 15 19 84-2

<http://www.gvb.nu>

Antal medlemmar 1 juni 2013: 297

Antal medlemmar 31 maj 2014: 269

Lokaler

Rehngatan 16, 113 57 Stockholm, 08 - 673 39 30

Bredängsvägen 234A, 127 32 Skärholmen

Pettersberg, 137 94 Norra Sorunda, 08 - 530 23005

Innehåll

GVB 2013/2014 - en kort sammanfattning

Befattningar valda av kårstämman 2013

Kårstyrelsen

Revisorer

Valberedning

Uppsatta fokuspunkter i verksamhetsplanen 2013/2014

Grenarnas verksamhet

Spårarscout - årskurs 2 - 3

Waingunga

Stingarna

Upptäckarscout - årskurs 4 - 5

Gnagarna

Snabbfötterna

Äventyrarscout - årskurs 6 - 8

Skogsmännen

Rovfåglarna

Utmanarscout - årskurs 9 - gymnasiets år 3

Bara Gustaf

Gustafs Änglar

Sommarläger

Spårarscoutläger - Vässarö 2013

Äventyrar- och upptäckarläger 2013

Mushjortens sista läger - Schweiz 2 - 7 januari 2014

Underbara Gustafs lägerberättelse - Danmark en spårlös resa 15 - 21 juli 2013

Gustafs Änglars lägerberättelse Norge 2013

Utbildning

Lokaler och inventarier

Pettersberg

Bredängsvägen

Rehngatan

Vår hemsida gvb.nu

Konstklubbens fond

Ekonomi

Kårstyrelsens undertecknande

GVB 2013/2014 – en kort sammanfattning

Under verksamhetsåret 2013/2014 har Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng bedrivit verksamhet för barn och ungdomar i Bredäng och Vasastan.

Ännu ett år har gått och Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng har inlett firandet av sitt nittionde år som scoutkår. Mest har vi fokuserat på planering av det firande som skall genomföras under hösten 2014 och vi har bland annat genomfört en tävling om att rita ett jubileumsmärke bland kårens yngre medlemmar. Under året har vi trots dessa förberedelser framförallt fokuserat på den vanliga verksamheten som i år har bedrivits på två spåraravdelningar (Stingarna och Waingunga), två upptäckaravdelningar (Snabbfötterna och Gnagarna), två äventyraravdelningar (Rovfåglarna och Skogsmännen), tre utmanarlag (Gustafs änglar, Underbara Gustaf och Mushjorten), i styrelsen och i andra arbetsgrupper kring bland annat lokaler, Pettersberg och gvb.nu.

Som vanligt inleddes verksamhetsåret med läger för kårens avdelningar. Spårarna deltog i Miniscout på Vässarö och Upptäckare och Äventyrare hade gemensamt läger på Kärringboda. Utmanarlagen ägnade sig åt äventyr utomlands. Gustafs Änglar deltog i ett nationellt storläger i Norge medan Underbara Gustaf cyklade genom Danmark. Mushjorten sköt på sitt läger och åkte till Schweiz på skidresa i början av 2014.

I augusti hölls kårstämma i Gustaf Vasa församlingssal, och därefter satte verksamheten igång både på Bredängsvägen och på Rehngatan. (Läs mer om avdelningarnas verksamhet i deras respektive lägerberättelser.)

Under augusti och september rekryterades nya medlemmar i skolor i Vasastan och Skärholmen.

Tidigt under hösten deltog äventyrarnas rådspatruller i tävlingen Scouternas natt. Konstantin von Josefsson planerade en kontroll.

Under hösten deltog kåren med ett antal delegater på Stockholms Scoutdistrikts årsmöte på Hägerstensåsen. På mötet valdes kårens Saga Bergqvist till vice ordförande i distriktet.

Som vanligt deltog kåren i Scouternas höstdag där tävlingar i orientering och livlina genomfördes och hamburgare serverades till kårens medlemmar. Stort tack till Pliiiggis som lade ut orienteringen!

Vid första advent serverades kyrkkaffe utanför Gustaf Vasa kyrka med hjälp av scouter, ledare och föräldrar.

Hösten avslutades med julavslutning med lekar i Gustaf Vasa församlingssal och märkesutdelning i Gustaf Vasa Lillkyrka. Efter avslutningen genomfördes en ledaraktivitet som avslutades med gemensam middag. Under julfirandet i Gustaf Vasa församling deltog kåren med facklor innan midnattsmässa och julotta och under julnatten hölls Gustaf Vasa kyrka öppen.

Vårterminen inleddes för ledarna och utmanarna med planeringshelg på Pettersberg då ledarteamen fick inleda sin planering av terminen.

Vårterminen löpte på med mycket verksamhet med avbrott för arbetshelg på Pettersberg.

Kårens avdelningar deltog som vanligt på Scouternas dag och Einar planerade tillsammans med Erik från Waxholm en kontroll till Älghornet.

Sommaravslutningen hölls i år i Bredäng, närmare bestämt på Varpaängarna. Efter rundvandring i lokalen på Bredängsvägen blev det fika och en tipspromenad i blandade patruller på väg ner mot ängarna. Kvällen avslutades med ceremoniell utdelning av märken och priser.

Ledarnas avslutning blev några dagar senare hemma hos vice ordförande Alex där grillning och bad i poolen stod på schemat innan den prestigefyllda tävlingen The Golden Tray gick av stapeln. Tack Victor för en bra tävling och grattis Angelica och Calle till vinsten!

Under årets högtider har kårledningen haft nöjet att dela ut utmärkelser för ledarinsatser under 10 år.

Kårstyrelsen har sammanträtt en gång i månaden under hela verksamhetsåret. Detta har varit ett viktigt forum för att sprida information mellan kårens ledare och ett forum för att gemensamt fatta beslut. Tyvärr har styrelsen under året vid flera tillfällen haft svårt att bli beslutsför. Vid några tillfällen har kårens alla ledare bjudits in för att diskutera t.ex. kårens ställningstaganden inför distriktsstämma och hur verksamheten ska utformas inför kommande verksamhetsår.

Representation och kårens arbetsutskott

Kåren har under året representerats av ordförande och vice ordförande eller annan ledare på de ordförandeträffar som anordnats av Stockholms Scoutdistrikt.

Styrelsens arbetsutskott (AU), bestående av ordförande, vice ordförande samt sekreterare, har arbetat med att förbereda styrelsens sammanträden samt planera kårgemensamma aktiviteter. Utöver detta har AU planerat aktiviteter för kårens ledare, bland annat i form av middagar efter terminsavslutningarna.

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng kan bedriva scouting tack vare det ideella arbete som ledare, assistenter och funktionärer utför. Kårstyrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dessa.

Scoutkåren vill rikta ett varmt tack till myndigheter, institutioner, församlingar, företagare och företag, enskilda och föräldrar som underlättat arbetet med ekonomiskt stöd och personliga insatser.

Åsa Jonsson, Kårordförande

Befattningar valda av kårstämman 2013

Kårstyrelsen

Kårordförande	Åsa Jonsson
Vice kårordförande	Alexander Vanderwert Gebert
Vice kårordförande	Serhat Aktay
Kårsekreterare	Agnieszka Wrzalik
Kassör	Peter Gustafsson
Avdelningsledare för Waingunga	Kjell Lindberg
Avdelningsledare för Stingarna	Peter Gustafsson
Avdelningsledare för Gnagarna	Bengt Liljeros (vald av KS)
Avdelningsledare för Snabbfötterna	Robin Engström
Avdelningsledare för Skogsmännen.....	Einar Nygård
Avdelningsledare för Rovfåglarna	Simon Ström
Avdelningsledare för Mushjorten	Kaj Jonsson
Avdelningsledare för Bara Gustaf	Mikael Johansson
Avdelningsledare för Gustafs Änglar.....	Elin Robertsson
Utmanarrepresentant Underbara Gustaf	Sasha Murray (vald av KS)
Utmanarrepresentant Gustafs Änglar.....	vakant
Gårdsfogde Pettersberg.....	Fredrik Jonsson

Revisorer

Revisor	Martin Svendsen
Revisor	Niklas Hellberg
Revisorssuppleant.....	Björn Hagqvist

Valberedning

Sammanställande.....	Johanna Ljungwaldh
Ledamot.....	Serhat Aktay
Ledamot.....	Sasha Murray

Uppsatta fokuspunkter i verksamhetsplanen 2013/2014

Spåraravdelning i Bredäng med 30 scouter

Vi har arbetat vidare med rekrytering i Bredäng för att kunna ha en större spåraravdelning och på det sättet kunna bygga upp en verksamhet med stabil återväxt i Bredäng. Vi har kommit långt även om vi ännu inte nått 30 scouter.

Aktivt arbeta för att kunna starta två spåraravdelningar i Vasastan

Denna punkt har vi sett som viktig för att kunna fånga upp alla barn i Vasastan som är intresserade av scouting. Vi har diskuterat detta i styrelsen och valberedningen har haft med tankar om ytterligare en spåraravdelning i Vasastan i sitt arbete. Vi har dock valt att prioritera stabila ledarteam på kårens befintliga avdelningar och tar med strävan efter ytterligare en spåraravdelning till verksamhetsåret 2015/16.

Erbjuda stödpersoner till avdelningarna

Styrelsen har genom AU pratat med årets avdelningsledare som i år inte har sett behovet av en dedikerad stödperson.

Färdigställa dokumentation om t.ex. arbetsbeskrivning

Under året har en beskrivning om kårens ekonomiska förvaltning färdigställts. Dokumentation om arbetsbeskrivningar för olika poster i kåren är påbörjad och kommer att färdigställas under första halvan av 2014/15 och därefter kommuniceras till kårens aktiva ledare.

Arbeta för ett positivt klimat

Detta arbete förs på olika sätt och i olika sammanhang där vi ledare har ett gemensamt ansvar att visa uppskattning vid positiva insatser och på det sätt skapa ett klimat där alla känner att de har en viktig roll. Vi arbetar också med att påminna varandra att inte uttrycka oss negativt mot varandra. Arbetet i kårstyrelsen har under året blivit bättre, mycket tack vare att vi alla blivit bättre på att uppmärksamma varandra på när det vi säger kan uppfattas som aggressivt eller nedlåtande.

Trygga Möten

Under verksamhetsåret har kårens arbetsutskott arbetat mycket med att påminna ledare och utmanare om att gå kursen Trygga Möten. Många har nu genomfört kursen och vi fortsätter arbeta för att alla uppdaterar den vart tredje år.

Ledar- och utmanaraktiviteter

Under året har aktiviteter med middag och lek genomförts i samband med terminsavslutningarna.

Arbeta med kartan

Under årets styrelsemöten har punkter från kartan tagits upp. Det har lett till en större medvetenhet om innehållet men tyvärr inte alltid till måluppfyllelse. Vi är en ideell förening med stora ambitioner och ibland vill vi mer än vad vi orkar genomföra. Mycket av det vi tidigare har satt upp som framtida utvecklingsuppgifter känns fortfarande aktuellt.

Kartan

I kartan för verksamhetsår 2013/2014 delades punkterna upp i stående punkter som är sådant vi vill ska genomsyra vår verksamhet och i aktiva punkter som skall genomföras under de kommande fem åren.

Stående punkter

De stående punkterna har till viss del genomförts. Skolrekrytering genomfördes i början av höstterminen, Några föräldrar har hjälp till med att servera glögg på första advent även om vi inte längre har någon aktiv fanclub, på Pettersberg har arbetshelger genomförts med bland annat arbete med att röja sly, flera av kårens medlemmar har under året utbildats. Det vi har kvar att ta tag i bland de stående punkterna är att skapa ett digitalt arkiv på gvb.nu. För E-kursen finns ett gemensamt arkiv för de ledare som är aktiva inom kursen. Vi har ännu inte uppnått målet om att på alla avdelningar ha både kvinnor och män som ledare. Detta arbetar vi vidare med.

Aktiva punkter

De aktiva punkterna har under året främst handlat om lokalen på Rehngatan och om Pettersberg. Under verksamhetsåret har en altan byggts utanför köket på Pettersberg. På Rehngatan har ännu inte någon plan tagits fram för hur lokalen bättre kan disponeras och det återstår ännu att täcka akustikplattorna i taket med flamsäkert tyg. Utredningsarbetet kring hur lerbildning ska förhindras samt vad som krävs för att ladan ska kunna användas som mer än förråd pågår i samtal mellan nuvarande och tidigare gårdsfogde. Arbetet med lägerförrådet fortskrider och har under året gått framåt så att vi nu har ett tak. Tidigare gårdsfogde kommer att avsluta projektet. Initiativ har tagits till att gemensamt definiera de olika grenarnas program och det kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.

Specifika aktiviteter

Av de aktiviteter som fanns med i aktivitetslistan för 2013/2014 har en stor majoritet genomförts. Tre aktiviteter som inte genomfördes var Trygga Möten-utbildning och Öppet hus i lokalen på Rehngatan för boende i huset i början av hösten 2013 samt Operation Rehngatan.

Åsa Jonsson, Kårordförande

Grenarnas verksamhet

Spårarscout – årskurs 2 – 3

Scoutkåren har under året haft två verksamma avdelningar, Stingarna i Bredäng och Waingunga i Vasastan. Båda avdelningarna har under året haft fartfyllda kvälls-, helg- samt sommaraktiviteter

Waingunga

Vi har bedrivit klassisk spårarscouting under året, under slutet av höstterminen så hade vi övernattnig i lokalen och därefter besök på Spårvägmuseet samt Leksaksmuseet vid Danvikstull. Det var som vanligt ett intensivt och lyckat evenemang.

Vårterminen genomsyrades av hög närvaro och entusiastiska scouter, det resulterade i en förstaplats på Scouternas Dag. För första gången i kårens historia så har en spårarscoutavdelning vunnit Myrstigen, äntligen! Vårens övernattnig var som vanligt på Pettersberg under en långhelg, vi provade bland annat på att sova i tält

Kjell "Limpan" Lindberg, Al Waingunga

Stingarna

Stingarna har bedrivit spårarscoutmöten på onsdagar i Bredängslokalen. Ledarteamet har bestått av Peter, Rickard, Angelo och Emilia, där de två senare har deltagit sporadiskt.

Programmet har varit utformat efter scouternas ålder och förmåga med mål att stödja deras intellektuella, andliga, känslomässiga, sociala och fysiska utveckling. Detta genom lekar och tävlingar, sånger och sagor, pyssel och hantverk samt in- och utläring, allt paketerat med klassiskt GVB-omslag.

Förra verksamhetsåret avslutades med att konstatera att vi lyckas bra med nyrekrytering och har god närvaro på våra avdelningsmöten men att närvaron på helg- och sommaraktiviteter inte alls var tillfredställande. Ledarteamet bestämde sig inför detta år att ändra på detta. Vi satte målet: Scouterna ska få uppleva så mycket kul och roligt att de vill åka på läger!

På höstterminens inledande föräldramöte var vi om möjligt ännu mer tydliga än tidigare om att målet med verksamheten till viss del går förlorad om scouterna bara är med på onsdagsmötena. Det är på övernattningarna och lägren scouting händer på riktigt! Vi ställde också frågan till föräldrarna: Är våra sommarläger på Vassarö som de brukar se ut för långa? För dyra? För farliga/osäkra? På fel datum? Vi fick inga raka svar utan istället lite spridda nickar vid varje påstående och vi sköt frågan om läger framåt.

Rekryteringen i början av höstterminen gav väldigt många intresserade barn. När läget stabiliserat sig efter ett par möten hade vi över 20 scouter, med en jämn fördelning mellan tjejer och killar och första- och andra-åringar och god närvaro på mötena. På Höstdagen och övernattningen i lokalen deltog 18 scouter.

Under juluppehållet fortsatte vi fundera och lagom till planeringshelgen i början av januari hade vi en plan: Fortsatt stegring, övernattningen i lokalen ska följas upp av en stugövernattnig i mars och ett miniläger i slutet av terminen. Övernattningen i mars blev av i Värmdö sjöscoutkårs stuga i Grisslinge och lägret blev ett evenemang i tält på Pettersberg under Kristi Himmelfärdshelgens fyra dagar.

På övernattningen i mars kom 14 scouter och på minilägret 10 scouter. Detta ser vi som en stor framgång och känns som en modell för framtiden. När det gäller minilägret jämfört med ett Vassarö-

läger drog vi ner längden med ett dygn, höll en låg kostnad (möjligt för att vi var på Pettersberg) och lugnade vissa föräldrar i och med att en stuga fanns tillgänglig. Detta tror vi bidrog till resultatet.

Vi kan dessutom konstatera att vi vid verksamhetsårets slut fortfarande har över 15 aktiva scouter, vilket i ett historiskt perspektiv är en framgång. Det klassiska tappet som brukar börja vid vårterminens start och nå sin final framåt försommaren har detta år inte inträffat.

Ett mycket kul och givande scoutår som gett mersmak inför framtiden!

Peter Gustafsson, Al Stingarna

Upptäckarscout – årskurs 4 – 5

Det finns två aktiva upptäckarscoutavdelningar i scoutkåren, Gnagarna i Vasastan och Snabbfötterna i Bredäng. Under året har avdelningarna haft regelbundna möten, deltagit i tävlingar och haft aktiviteter på helger och sommaren.

Gnagarna

Gnagarna har under verksamhetsåret haft möten med och utan romantiserat innehåll. Vi har orienterat och både tränat och sysslat med personliga mål hos scouterna. Vi har haft en övernattnings under hösten och två under våren varav en tillsammans med Snabbfötterna. På övernattningsarna har vi övat att möta svårigheter och regn med gott humör, tränat inför Björnklon och lärt oss en massa nya saker och lekar. Vi har tävlat Björnklon och knipit en femte plats som vi är stolta över.

Vi har utökat ledarteamet med Clara och Marion och kommer åka på Jubileumsläggret i sommar, med Petra som grenlägerchef.

Bengt Liljeros, AI Gnagarna

Snabbfötterna

Höstterminen började med att vi tackade av de scouter som skulle gå vidare till äventyrarscoutgrenen på Rovfåglarna. Som vanligt tillverkade vi säljor och snabbfotsböcker under det första mötet där både förstaåringarna för året och andraåringarna var närvarande.

Det andra mötet började vi träna inför Scouternas Höstdag med livlina, vilket är ett uppskattat moment. Efter det gick vi igenom knopar för att kunna se vad de som precis kommit till oss kunde sedan tidigare när det gäller sjömaning. Vi ägnade ett möte åt att träna på hur man använder karta och kompass inför den stundande Höstdagen också.

Under Scouternas Höstdag så var det ett relativt högt närvarande för att vara höstdag och för att vara en helgaktivitet. Dock så var det inte något arrangerat för att kunna köra orientering men Pliiiggis fixade så det fanns en orientering. Det tyckte vi var mycket bra, annars skulle det ha blivit lite väl lång väntetid för oss innan prisutdelningen för livlinan (vilken TOIS arrangerade).

Efter höstdagen så följde det möten med woodcraft, knopar, chiffer, sjukvård samt sopsortering.

Jag var inte närvarande under alla möten och jag kan inte i skrivande stund minnas vilka dessa var men närvaron var hög under alla träffar och Elli rapporterade att de hade bra program.

När hösten gick mot sitt slut var det planerat att vi skulle ha en gemensam övernattnings tillsammans med Gnagarna. Tyvärr var det få Gnagarledare som kunde följa med under övernattnings på grund av sjukdom och andra inplanerade aktiviteter. Gnagarna fick ställa in denna övernattnings för sina scouter, men vi åkte själva i alla fall. Övernattnings var mycket uppskattad av alla deltagare, dock så är inte Pettersberg den bästa scoutstugan att städa när man bara är två ledare och sex deltagande upptäckarscouter.

Terminen slutade med några möten till där de två sista var standardmöten med märken och bakning. Det som var nytt för året var att vi bakade muffens och medelmassa-figurer. Efter dessa möten så var det julavslutning med hela kåren som var mycket bra arrangerat i år.

Vårterminen startade som vanligt med att vi hade ett möte där vi gick igenom vad vi hade gjort under hösten. Efter detta möte så introducerade vi en ny aktivitet "Naturruta". Jag vet att vi har haft det när jag var juniorscout (upptäckarscout) men det är nytt på några år i alla fall. Det går ut på att scouterna

går ut i skogen och väljer ut en ruta där man ska hitta olika växter och se hur de förändras under våren. Nu samlade de in material för att kunna teckna ner vad de har sett mötet efter.

Under några veckor gjorde vi våra vanliga aktiviteter med sjukvård, chiffer, woodcraft, knopar och naturrutan. Under mars så åkte vi på en egen övernattnings till Sjövik på Ekerö. Under denna övernattnings var vi inte så många då vi hade sena avhopp på fredagskvällen. Men jag tycker att det blev en mycket lyckad övernattnings ändå fast det var så få som deltog.

Terminen fortsätter i vanlig ordning med möten där scouterna får lära sig mer om lykta, eld och att organisera sig i sin patrull och vi gör besök till naturrutan. Under påsklovet så arrangerar vi ett Disco tillsammans med de andra avdelningarna i Bredäng. Jag var tyvärr upptagen vid detta tillfälle men som jag har uppfattat det så var det ett bra arrangemang.

Efter påsk så börjar Scouternas Dag att närma sig och även detta år åkte vi med Gnagarna för att träna inför Dagen på Petterberg. Det som inte är enligt normal praxis var att även äventyrarscouterna var ute och tränade under samma helg. Detta fungerade hyfsat bra, vi på upptäckargrepen skulle kunna ha varit några fler ledare dock.

Vi deltog i Scouternas Dag med ett gäng scouter, dock så var det bara en sak vi kunde klaga på och det var vädret. Det regnade och vissa scouter hade inte tagit med sig ordentligt med kläder för att vara ute hela dagen.

Terminen och året slutar med några sista möten med surrning och ett besök till naturrutan. Det som vi får komma ihåg är att det kan vara bra att reka naturrutorna innan vi kör igång. Det rutor vi hade valt detta år innehöll inte så många växter som ändrade sig mellan vår och sommar vilket inte var så roligt sista mötet vi besökte dessa.

Sista träffen innan sommaren var våravslutningen i Bredäng som vi kanske inte ska starta vid Bredängslokalen mer än någon gång vart femte år.

Robin Engström, Al Snabbfötterna

Äventyrarscout – årskurs 6 – 8

Detta år har kåren äntligen haft två äventyrarscoutavdelningar. Avdelningen Rovfåglarna i Bredäng har vuxit sig än större i år och i lokalen på Rehnsgatan har avdelningen Skogsmännen bedrivit verksamhet med många olika aktiviteter.

Skogsmännen

Skogsmännen har under det gångna året haft möten på torsdagar med tre – fyra aktiva patruller.

Avdelningen har även genomfört ett flertal helgaktiviteter. Helgaktiviteterna har varit av varierande slag och bland annat inkluderat; julövernattnig, cykelhajak och tävlingar.

Förutom helgaktiviteter och vanliga torsdagsmöten så har många från avdelningen även varit med på årets E-kurs.

Einar Nygård, AI Skogsmännen

Rovfåglarna

Avdelningen Rovfåglarna har under höst- och vårterminen haft avdelningsmöten varje tisdagskväll från klockan 18:30 till 20:30 i Bredängslokalen. Vi har haft två patruller, Duvhöken och Havsörnen. Många av avdelningens medlemmar har börjat under verksamhetsåret och avdelningen har mest bestått av de yngre årskurserna. Avdelningen har varit på övernattnig och hajker på helgerna. Närvaron har varit skiftande på dessa. Med en närvaro på ungefär nio scouter i snitt på mötena har vi varit ungefär åtta scouter i snitt på helgerna under hösten och ungefär tre scouter på helgerna under våren. Avdelningen fick upp två scouter från Snabbfötterna och har fått tillökning (ca fem scouter, varav en helt ny) utifrån till en storlek på avdelningen på 12 scouter, varav en del i regel har haft ytterst låg närvaro.

Rådspatrullen Berguven deltog på Scouternas Natt, men dock med endast en deltagare så det fick bli i grenen Guld Kryckan. Någon egen rådspatrullövernattnig eller hajak har inte blivit detta verksamhetsår och rådspatrullen har haft magert med möten, förutom ett museibesök på naturhistoriska riksmuseet som var väldigt lyckat.

Ett fåtal möten under verksamhetsåret har varit romantiserade där avdelningen har fått besök av konstnärer och låtit scouterna måla en tavla till lyan.

De övernattningar och hajker avdelningen har åkt på har varit tillsammans med Skogsmännen. Under jullovet deltog fyra Rovfåglar på E-kursen som hölls på Gilwell. Det blev en patrullövernattnig i år för Havsörnen, som var på MikroPåta. Vårhajak under Kristihimmelfärdshelgen, som var en cykelhajak, gick av stapeln ute vid Skanssundet med omnejd.

Ledare under året har varit: Simon (AI), Angelica (Ass), Calle (Ass) och Andreas (Ass). Tack så hemskt mycket till mina ledarkollegor för deras engagemang under det gångna året!

I skrivande stund ser vi fram emot sommarlägret med sju Rovfåglar!

Simon Ström, AI Rovfåglarna

Utmanarscout – årskurs 9 – gymnasiet år 3

Scoutkåren har haft två aktiva scoutavdelningar med utmanarscouter under verksamhetsåret, Bara Gustaf samt Gustafs Änglar. Den senare avdelningen har bestått av andraåringar medan Bara Gustaf har bestått av tredjeåringar. Mushjorten, utmanarlaget med fjärdeåringar, har under året haft möten på torsdagar i scoutlokalen Bredängsvägen samt en avslutande resa. Flera av utmanarscouterna har också varit verksamma som assistenter på olika avdelningar.

Bara Gustaf

Utmanarlaget Bara Gustafs sista år (13/14)

Bara Gustaf (i fortsättningen nämnt som UBG) har under året haft lite mindre verksamhet, fokuserat mer på ett fåtal möten och aktiviteter. Intresset för att ha regelbundna veckovisa möten sjönk nämligen och efter flera tappra försök tog vi beslutet att istället fokusera på ett fåtal aktiviteter.

Under året har vi som vanligt ställt upp med många deltagare under både DN Stockholm Halvmarathon 2013 samt ASICS Stockholm Marathon 2014, som var vårt sista lopp som lag. Ett lopp som trots lite för få funktionärer totalt sett genomfördes på bästa möjliga vis och vi gick i mål med flaggan i topp.

UBG hade under vårterminen en middag med hela laget där vi diskuterade framtiden. Vi kom fram till att vi avslutar utmanarverksamheten efter sommaren och låter intresserade stanna kvar i kåren som ledare och assistenter. De tre åren som har gått har varit fantastiska med bara en del problem som behövde lösas. UBG är nöjda med att vi har genomfört vettiga sommarläger varje år och arbetat hårt för att dra in pengar.

I sommar gör vi vår sista resa tillsammans, vi kommer att under v.29 att åka till Alanya, Turkiet för lite sol och bad, men även en del utflykter! Sju deltagare följer med till Turkiet, varav två ledare.

Många av oss kommer även att närvara på jubileumskårlägret på Ånhammar som ledare eller assistenter på andra avdelningar.

Mikael Johansson, Al Bara Gustaf

Gustafs Änglar

Änglarna inledde sitt andra verksamhetsår med att åka på Norges nationella jamboree i Stavanger i mitten av juli, en resa som vi genomförde i egen regi.

Väl hemma i Sverige väntade några månaders sommarsemester, men snart drog terminen igång igen. Vi började med att tävla Scouternas natt, vilket lärde oss det vi egentligen redan visste, nämligen att vårt lag inte är särskilt tävlingsintresserade. Höstens aktiviteter innefattade annars funktionärsskap på Halvmarathon, handikappsmöte, spelmöte, bowling, hemma hos-möten hos ledarna, planering av ett Nobelfestmöte för upptäckarscouterna samt slutligen traditionsenlig Winerövernattning (denna gång med el på Petters ;). Successivt under hösten blev närvaron bland våra fem utmanare sämre, så till våren bestämde vi oss för att hålla möten med glesare intervall, cirka var tredje vecka. Denna termin har vi under de möten vi haft bland annat spelat spel och gjort ett fotocollage av lägerfotona. Lärdomen är att även glesa möten kan vara svåra att få till. Terminen avslutades med en restaurangmiddag på Texas Longhorn – något som stått på önskelistan sedan lagets första möte. I och med att detta verksamhetsår lider mot sitt slut kommer änglarna att avsluta vårt utmanarlag. Motivationen att fortsätta ett år till finns inte när vi är så få lagmedlemmar och det ansvar var och en måste ta upplevs som för stort. Under våra två år som utmanarlag har vi haft många bra stunder och lärt oss mycket om oss själva och varandra, men också lidit av att vårt lilla antal gjort det svårt för oss att genomföra vissa typer av aktiviteter. Därför är rekommendationen till kåren i framtiden att verka för större utmanarlag och att inte vänta med större lagresor till sista året.

Slutligen vill jag tacka alla - Emilia, Lovisa, Victor, Gustav, Alex och Petra - för den här tiden.

Elin Robertsson, Al Gustafs änglar

Sommarläger

Spårarscoutläger – Vässarö 2013

Årets spårarscoutläger gick av stapeln på Vässarö den 15 juni till 19 juni 2013. I år var vi: 26 scouter från Waingunga och fyra scouter från Stingarna. Till det sju ledare och fyra föräldrar. Förläger hölls helgen innan.

Vid ankomst för scouterna till Östra ängarna blev det mackor och blåbärssoppa och därefter var det dags för tältresning. På kvällen var det storlägerbål vid Fladan tillsammans med alla andra spårare som var ute på Vässarö. Dagen efter var det Fladan på förmiddagen och Olympiad på eftermiddagen, denna gång inne i Kapellet. Dag tre gick vi till Båthuset och sydde lägermärken. På eftermiddagen var det Trapper-spår och på kvällen Marka-besök.

Dag fyra var det dagshajk som gick ned till södra Vässarö. På vägen dit drabbades scouterna av ett rejält skyfall och alla var rejält blöta och nedkylda när de kom till lunchplatsen, även om vi ledare tyckte att alla regnkläder och stövlar satt på som de skulle vid avfärd! Det blev i alla fall traditionell hajkbomb på stranden. Efter att ha tagit oss tillbaka till lägerängarna gick vi till bastun på andra sidan ön, där vi var större delen av eftermiddagen. Nu hade vädret vänt och nästan alla badade från bastubryggan.

Hoppackningen sista dagen gick väldigt bra, den sedvanliga panikstressen uteblev! Hemresan gick bra och föräldrarna fick ta emot ett gäng trötta men glada scouter.

Tack till Wennberg i köket!

Tack till alla ledare, föräldrar och scouter för ett bra läger!

Peter Gustafsson, Lägerchef

Äventyrar- och upptäckarläger 2013

Ett läger på Skärgårdsstiftelsens ängar vid Käringboda.

Två veckor innan det stundande lägret så åkte några ledare ut för att fixa slanor inför lägret, eftersom vi inte kunde hitta de slanor som lämnades kvar av Waxholms scoutkår några år tidigare. Vi misstänker att dessa har blivit nermalda eller uppeldade. Vi sågade då ned ungefär hälften av alla slanor som behövdes till lägret. Resten sågades ned under förlägret och under äventyrarscouternas hajk.

Under tiden där emellan så hade bonden, som sköter ängarna, varit där och klippt gräset. Det var dock inte klippt så mycket som vi ville. Nu i efterhand så kan det vara en god ide att komma ihåg att tala med bonden för dessa ängar ett tag innan man åker ut och ställa upp regler för hur vi gör. Min idé är att man bestämmer att han kommer ut och klipper den arean vi vill vara på så att han kan nyttja gräset.

Helgen innan äventyrarscouterna kommer ut så började "förlägret" då vi ledare och assisterande ledare åker ut för att förbereda ängarna. I år var vi väldigt få som deltog vilket gjorde att vi inte kunde förbereda så mycket som vi hade hoppas. Vi kunde inte dra fram alla slanor som äventyrarscouterna skulle använda. Men vi hann göra en ledarby och ett kök för upptäckarscouterna.

Efter förlägret så började lägret för de 25 äldre scouterna som fick gå ca fem km från bussen till ängarna. När scouterna kom ut till ängarna så började de att bygga sina lägerbyar vilket i år tog längre tid än det brukar. Det kan finnas många anledningar till detta bland annat att det regnade en del och att vi inte hade med många erfarna tredjeårs äventyrarscouter.

Efter att scouterna byggt sina lägerbyar så var det dags för hajk. Jag deltog inte i hajken men den var betydligt kortare än den brukar vara. Den räckte nog ändå för dem som deltog.

På slutet av hajken så mötte upptäckarscouterna upp och de gick nästan varannan patrull upptäckar-äventyrarscout till ängarna. I år var det få deltagande scouter på upptäckargrenen, bara nio scouter. Så vi slog endast upp två tält där vi delade in dem i ett flick- och pojktält.

Sedan fortsätter lägret som vanligt med tävlingar, övningar, lägerbål och ceremonier. Käringboda har många höga berg runt ängarna där vi hade fina ceremonier. Dock så tror jag att man har tagit bort lägerbålsringar samtidigt som man tog bort slanorna från ängen vilket inte var så bra för oss. Vi byggde emellertid en egen lägerbålsplats i en sumpmark bakom ängarna. Vi lämnade stockarna i en hög och ett stenröse efter oss.

Som vanligt så tycker man att lägret tar slut strax efter att det börjat. Nu var det dags att packa ihop vårt materiel och åka tillbaka till Pettersberg. Eftersom det hade regnat under den sista natten så hängde vi upp de tält, som upptäckarscouterna hade sovit i, i ladan.

Till sist så vill jag påpeka att det är viktigt att vi besöker dessa ängar oftare än vad vi kanske har gjort tidigare år så att markerna inte glömmer att de är lägerängar. Jag vill också tacka alla ledare och assisterande ledare för deras insats och speciellt Simon Ström som grenlägerchef, Einar och Alex som intendent och Johanna som upptäckarscoutkök.

Robin Engström, Lägerchef

Mushjortens sista läger – Schweiz 2 – 7 januari 2014

Deltagare på resan var: Irma Fogelberg, Sebastian Andersson, Erica Permert, Kaj Jonsson och Tove Kool Hedmark

Ett mål som alla i Mushjortens utmanarlag har haft under åren är att tillslut lyckas göra ett läger utomlands. När vi hade tillräckligt med pengar så började planeringen med olika förslag, och svårast av allt var att bestämma vilket datum som vi skulle åka. Många i laget var dessutom redan ledare eller assistenter på andra avdelningar vid det här laget så sommaren var väldigt packad för de flesta. Därför bestämde vi oss att åka på vintern istället. Att sola och bada på vintern är inte det mest optimala så därför bestämde vi oss istället för att utforska de schweiziska fjällen. Det är en utmärkt plats att se härlig natur och dessutom att kunna åka skidor.

Totalt var vi fem deltagare på resan; två ledare och tre scouter. Vi tyckte från början att det var lite i minsta laget men eftersom vi har försökt med så många andra datum och var ute med detta datum till alla ett år i förväg så bestämde vi oss för att åka och inte skjuta upp det ytterligare.

Irma som kom upp med iden föreslog att vi kunde bo nere hos hennes morfar som bor i en trevlig liten by som ligger i en liten dal omgiven av fjäll och skidbackar. Eftersom vi inte är gjorda av pengar var detta det bästa alternativet för att få resan att gå runt.

När tiden var inne så tog vi oss till Arlanda för att flyga ner dit. Irma var redan på plats och skulle vänta på oss vid tågstationen. Det blev lite av ett äventyr för oss andra i laget att ta oss ner till denna lilla by utan att ens varit i landet tidigare och att inte kunna det inhemska språket.

Men allt gick givetvis bra. Det enda svåra var att få biljettkassörskan på tågstationen att förstå vart vi skulle. För platsen vi skulle till, Zouz, har vi genom hela lägret försökt att uttala rätt utan att lyckas. Men efter att ha skrivit ned det på en lapp och visat henne gick det utan problem.

Efter flyg och ca fyra - fem timmars tågresor så kom vi till sist fram. Vi fick bo i Irmas morfars ateljé, så vi hade vår egna lilla stuga. Vi hade ett stort loft att sova på med öppen spis samt ett litet kök en trappa ned.

Första dagen bestämde vi oss med Irmas guidning att vänta med skidorna och åka kälke istället. Det var ett otroligt bra val då vädret var fantastiskt. Knappt något moln på himlen och skinande solen.

Vi packade matsäck och bar oss iväg. Man hyrde en kälke och åkte bergbana upp till toppen. Sedan var det en lång väg ner, det tog ca 30 minuter med kälken så det var en riktigt lång åktur.



Dagen efter var Irmans sista dag då hon var tvungen att åka hem. Efter en ganska disig dag i skidbacken med dålig sikt så firade vi med racketter till middag. Det är ett stekbord som man ställer i mitten på bordet där man steker sin mat och blandar med ost. Det är en typisk schweizisk måltid.

De två sista dagarna åkte vi också skidor, varav Tove och Erika gjorde ett avbrott på en dag efter lite fotont på grund av skidorna och istället vandrade de upp till fjället lagom till lunch så vi åt tillsammans. Kanske var de tur för dem att de skippade skidåkningen denna dag då det började regna lite senare. Att åka skidor i dyblöt snö har sina nackdelar. Men hurtiga som jag och Sebba var så fortsatte vi till stängning och kom hem utan en torr fläck på kläderna.

Sista dagen innan vi åkte så hade vi tur med vädret. Vi hade knappt kunnat se fjälltopparna alls efter första dagen just på grund av dimman. Men denna dag var lika fantastiskt som den första. Att sitta på en fjälltopp och lapa i sig utsikten är långt utöver det vanliga.



Morgonen därpå så packade vi ihop och tackade Irmans morfar för gästvänligheten och åkte till Zürich för att flyga hem. Vi hann med några timmar i staden där vi kunde vandra runt och se oss omkring.

Alla var nöjda och glada och tyckte att resan var otroligt lyckad. Det blev ett bra avslut för Mushjortens tid som utmanarlag!

Kaj Jonsson, Al Mushjorten

Underbara Gustafs lägerberättelse – Danmark en spårlös resa 15 – 21 juli 2013

Vi som åkte på äventyret var;

Fredrik, Micke, Andreas, Matilda, Nisse, Sasha, Rebecka, Roxanne, Joar och Saga.

Dag 1

Ett gäng uppspelta scouter samlades på centralstationen för att ta tåget ned till Köpenhamn. Väl i Köpenhamn köptes mat som sedan tillagades i en park nära vandrarhemmet.



Dag 2

Laget hämtade ut cyklarna medan Fredrik och Rebecka åkte för att hyra bil vid Kastrup. De fick uppgiften att fylla på vatten och handla (och därmed hela lagkassan, hehe). Redan två kvarter från cykeluthyrningen tog sig Saga vatten över huvudet och försökte cykla med två cyklar, det slutade i en buske. Efter några timmars cykling insåg vi att

vi hade valt en alldeles för lång rutt. Den planerades snabbt om och första natten spenderades på en tältplats utanför Roskilde istället för i Køge. Middagen lagades på en sandstrand i solnedgången. En odefinierbar sjukdom sprider sig bland lagmedlemmarna.

Dag 3

Efter en god grötfrukost med Nutella och mackor började vi cykla igen. Vi irrade omkring i Roskilde ett bra tag innan vi hittade rätt väg och började cykla mot Fredrikssund där vi åt lunch och glass. Vid tältplatsen som återigen låg på en strand hittade vi ett danskt fast vindskydd som inte var femstjärnigt...



Dag 4

Vi började dagen som vanligt med gröt och sedan cykling och kom snart fram till Hillerød. Där hittade vi ett fint gammalt slott från 1600-talet och lyxade till det med lite dansk pizza. Vi hittade även en Spejder-affär (spejder = scout) där vi fick 10 % scoutrabatt. Framåt kvällen åkte vi vidare till en tältplats där vi fick danska grannar som var före detta scouter och en Holländsk familj.

Dag 5

Efter att blivit väckta av en holländsk unges skrikande när vi skulle tagit sovmorgon, käkat frukost och packat ihop satte vi oss i respektive färdmedel och styrde mot dagens mål Helsingør. Laget anlände i Helsingør på eftermiddagen och vi styrde cyklarna mot vandrarhemmet efter lunch i en lekpark.

Efter välbehövda duschar och upp-packning drog vi ut på stan för inhandling av middag, som avnjöts i vandrarhemmets matsal. Det blev en smarrig köttgryta med pasta.



Dag 6

En snabb ihop-plockning av packningen blev det, innan vi hoppade på våra färdmedel och styrde söderut mot huvudstaden. Lagets cyklar gick periodvis sönder under färdens gång. Roxannes kedja hoppade ur 3 ggr och Joar blev utan stänkskärm efter en mindre krock med Nisse.

Pastasallad avnjöts på "den Danska Rivieran" Klampenborg. Vi cyklade vidare in i Köpenhamn. Cykeluthyrningen hade glömt oss och tagit semester, men efter snabba samtal hem till Sverige lyckades vi kontakta uthyraren via facebook och situationen löstes.

Vi hittade vårt vandrarhem, tog en dusch och styrde mot lämplig restaurang för att avnjuta vår sista middag i Danmark. Efter maten promenerade laget till Tivoli, där kvällen spenderades.

Dag 7

Efter vår sovmorgon gick några lagmedlemmar till en närbelägen mataffär för att inhandla pålägg och bröd. Mackor åts till frukost och några extra förbereddes inför dagens äventyr.

Laget städade ihop och låste in packningen i skåp på vandrarhemmet. Sedan begav vi oss ut på promenad mot Christiania och den utforskade delen av staden. Efter några varma timmar på vift begav laget sig tillbaka till vandrarhemmet för gemensam färd till tågstationen, där Matilda lämnades då hon skulle direkt till Skurup. Resten packade hurtigt på sig igen för hajken till plattform 26 som låg en stunds promenad från centralen i Köpenhamn för att ta tåget hem till Stockholm.



Under hela veckan hade vi fantastiskt väder som krävde extrema mängder solkräm och vatten. Den som glömde regnkläder på denna resa gick det ingen nöd på.

Mikael Johansson, Al Bara Gustaf

Gustafs Änglars lägerberättelse Norge 2013

Änglarna inledde sitt andra verksamhetsår med att åka på Norges nationella jamboree i Stavanger i mitten av juli, en resa som vi genomförde i egen regi. Det blev en riktigt bra utmanarupplevelse med tågloff, vandrarhemsboende, Oslo-sightseeing, men framförallt den här gruppens första storläger med allt vad det innebär.

Vi bodde i en särskild roverby (roverscout på norska motsvarar vår utmanarålder och uppåt) och lärde där känna scouter av många olika nationaliteter som vi också bytte halsdukar och märken med. Dagarna tillbringades på olika aktivitetspass och som funktionärer och förebilder åt de yngre scouterna. Kvällarna bjöd på ett flertal scenshower och mycket häng i roverlägrets egna café.

Är man på läger i Norge måste man gå på tur och för oss bestod denna i en dagshajk till Preikestolen – en 624 m hög klippa som störtar rakt ned i Lysefjorden. Turdagen bjöd på fantastiska miljöer och blev lägrets höjdpunkt.

Annars var en av de speciella sakerna med lägret att det låg i utkanten av staden – betydligt mer centralt än vad vi är vana vid från GVB.

Matmässigt minns vi de halvläskiga fiskkakorna, den fantastiska brunosten som serverades till varje frukost (nåja, undertecknad gillade i all fall den), prim, lomper till lunch mm. Språkmässigt minns vi ord som spejder, tau och rovere, men kanske framförallt det härliga gunget i talet, som vi efter ett tag föll in i själva. Klimatmässigt minns vi det fina vädret med den ständigt krypande fukten från havet – det fanns ett skäl till att packlistan vi fick från normännen inför lägret enbart rekommenderade ylle!

En sak vi är stolta över att vi gjorde riktigt bra var att frakta tält och lägermaterial från Sverige helt utan bil på vanliga tåg och bussar, vilket var smidigt när vi skulle ta oss in och ut ur lägerområdet.

Elin Robertsson, Al Gustafs Änglar

Utbildning

Under året har kårens medlemmar utbildats enligt följande:

Kursdeltagare

Datum	Kurs	Deltagare
Juni 2013	Ledarutbildning Scout (veckolång)	Erik Nilsson
2013/2014	Treklöver Gilwell	Åsa Jonsson
Januari 2014	Ledarutbildning Bas	Anderas Andersson
		Joar Vestergren
		Victor Rasmusson
Januari 2014	E-kurs I	Bakal Sileshi
		Lovisa von Schmalensée
		Nikisha Diaz
		Rebecka Schilephacke
		Sofia Lindberg
		Viktor Insulander
Januari 2014	E-kurs II	Ada Berg Arbro
		Alfred Nilsson Morris
		Astrid Sandfeldt
		Fanny Ulfstedf
		Harald Tyden
		Leonard "Lolle" Macchi
		Lärka Nordberg
		Maja Bergström
		Malte Moberg
		Valdemar Mansfelt
		Zean Diaz
September 2013	Trygga Möten	Bengt Liljeros
Oktober 2013	Trygga Möten	Agnieszka Wrzalik
		Sean Wunge-Bolster
November 2013	Trygga Möten	Serhat Aktay
Januari 2013	Trygga Möten	Petra Ljunggren
Februari 2014	Trygga Möten	Elisabeth Bergstrand
		Johanna Ljungwaldh
		Mikael Johansson
April 2014	Trygga Möten	Erica Permert
		Karin Gällnö
		Sasha Murray

Lokaler och inventarier

Pettersberg

Året på Pettersberg har varit ganska ryckigt men mycket har blivit gjort. Lägerförrådet har fått tak och väggarna är påbörjade. Vi hade en stöld av alla verktyg ur ena containern som gjorde att bygget avstannades lite. I huset har vi investerat i en ny varmvattenberedare som ersättare för den som gick sönder förra vintern. På Utmanar- och Ledartorpet har vi byggt en nödutgång från sovloftet och det i det huset börjar vi närma oss slutet av reparationer för att kunna bo där. Arbetshelger för engagerade har genomförts på höst och vår där bland annat en ny trappa från vägen till gräsmattan har byggts.

I år har vi haft en grupp av gårdsfogdar istället för en som gör allt. Det har varit jag (Fredrik Jonsson), Andreas Bergstrand, Natalie Riggott och Alexander Olsson. Mitt på hösten började jag hastigt plugga på annan ort vilket gjorde att mycket ansvar föll på Andreas. Jag vill tacka både Andreas och Larsa Bergstrand för sina insatser på Pettersberg under året! De har gjort det mesta av tillbyggnader och nybyggnader på vår fastighet i år.

Fredrik Jonsson, Gårdsfogde



Bredängsvägen

Under verksamhetsåret har Stingarna, Snabbfötterna och Rovfåglarna utnyttjat lokalen för sina möten. Lokalen har varit uthyrd lördagar och söndagar.

Jag har gjort en del målningsarbeten i lokalen, bl.a. målat väggarna i ledarrummet och bättrat på dörrkarmar m.m.

Filtret är bytt i fläkten, som minskar radonhalten i lokalen.

Jag har varit i kontakt med fastighetsägaren Primula, angående klotter på ytterdörren. Detta har Primula lovat åtgärda!

Folke Bergstrand, Lokalfogde Bredängsvägen

Rehngatan

Höstterminen inleds med inköp av diverse förbrukningsvaror. I oktober inträffar en vattenskada i stora salen, den är åtgärdad i slutet av oktober.

I början av 2014 fäster jag upp några av de lösa väggskivorna. En ny skrapmatta läggs också in vid entrén.

I början av februari fortsätter jag med fixering av ytterligare ett antal väggplattor, fram till väggens hörn, längst in i lokalen. Väggskivorna längst in i lokalen bör också fästas. De är täckta av möbler nu så jag har avvaktat med dessa.

Några personer har bytt lampan som varit mörk en tid, den är i mitten av entrétrappen.

Inköp av förbrukningsmateriel har utförts efter aktuellt eller specifikt behov.

I februari påbörjade fastighetsägaren Wåhlins sin ombyggnad av taket på fastigheten. Av någon anledning behöver de installera el och vattenledning genom scoutlokalen. Det arbetet genomförs relativt snabbt. Vattenledning dras via ledarrummet.

Några ”prylar” i ledarrummet behöver flyttas/säckras, det medförde en viss städinsats av ett antal medlemmar.

I ett senare skede kommer ett team och drar fiberkabel genom lokalen. Installationerna dras i huvudsak via de befintliga rören i entréhallen.

19 maj får jag ett samtal att något ska utföras i lokalen. Det gäller målning av vit-blåa väggen vid hatthyllan, arbetet är inte utfört ännu. Jag passade på att fråga om hur de tänker om el-centralens placering. Den är något otillgänglig i dagsläget.

OBS! Dörrstängaren på ytterdörren har viss svårighet att stänga – tryck igen dörren beroende på det läge den dras upp till.

Matts Jonsson, Lokalfogde Rehngatan



Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

STOCKHOLM · BREDÄNG · PETERSBERG · GRUNDAD 1924

[Startsidan](#)

[Snabbval](#)

[Eli scout](#)

[Om oss](#)

[Avdelningar](#)

[För medlemmar](#)

Terminsprogram

HT-2014 Aug v. 34

fr-sö 22-24 Planeringshelg och sista dan för kårens avdelningar att beställa Petters med företrädare **v. 39**

fr-lö 26-27 Scouternas Natt (SSD-arr) **v. 40**

sö 05 Extra Kårestämman kl 17.00 på Rehngatan, kallelse kommer **v. 41**

lö 11 Scouternas Höstdag med DM orientering och livlina samt naturspår (SSD-arr).



Vår scoutstuga Pettersberg

Vill du bli scout?



[Skrettmås](#)

[Kattuggla](#)

[Fler fåglar](#)

Jubileumsbilder



Hosthjak 2005

Klicka på bilden och se en större! Se även index för dagens bild.

Planeringshelg HT14

(2014-08-12) Snart är det dags igen! Ny termin, nya ledarteam och ny verksamhet som ska planeras. Det gör vi tillsammans på Pettersberg helgen 22-24 augusti. Alla ledarteam, alla utmanare och alla övriga ledare och funktionärer är välkomna ut. Det finns alltid något att göra. Vill du stå i köket och laga god mat åt de planerande ledarna och utmanarna går det bra att ange vid anmälan. Fredag: lättare förtäring och trevlig samvaro Lördag: Gemensam uppstart, planering avdelningsvis, bokning av Pettersberg, gemensamma aktiviteter, god mat, trevlig samvaro Söndag: Fortsatt planering, städning, ev KS (beslutas av tillträdande styrelse den 17 aug) På fredagen är du välkommen ut den tid som passar dig, dock är mätpatrullen där tidigast kl.19. Kommer du på lördagen är det bra om du är där kl. 9.00 för gemensam uppstart (pendeltåg går 07.34 från centralen om du åker kommunalt till Västerby skola). Välkommen! Till anmälan



Sidan her leddets 605309 gånger.

Aktuellt

Änhammarlägret, Simons bilder

(2014-08-19) Nu finns även bilder från Äventyrarnas hajk och besöksdagen med jubileumsagen med. Komment...

GVB fyller 90 år - aktiviteter

(2014-08-18) Gustaf Vasakolonnen av Stockholms Kyrkliga scoutkår startades den 28 september 1924 och d...

60-talet - GVB:s storhetstid

(2014-08-18) Personer och händelser under 60-talet. De flesta bilderna är tagna av Per "Peppe" Engström...

Pliiggis ny hedersordförande

(2014-08-12) Under jubileumslägerbålet den 2 augusti 2014 på Änhammar utnämndes Lars-Olof "Pliiggis" S...

Bilder från Änhammarlägret

(2014-08-10) Här kommer Pliiggis bilder från jubileumslägret på Änhammar. Nu väntar jag med spänning p...

Alle Jubileumsbilderna fram till idag

(2014-07-06) Här kan du se en bildserie från 1924 till dags datum med slut 31 dec 2014...

Änhammar 14 - Lägartidningen

(2014-06-30) Här finns lägartidningen med färsk nyheter från Änhammarlägret...

[expandera]

Om oss

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng är en av Sveriges äldsta scoutkårer, bildad 1924, med verksamhet i Vassåren och i Bredäng.

Vi är en del av Scouterna och Stockholms Scoutdistrikt (SSD), SSD:s arkivstida med bl.a. resultat från våra distriktslägginger och många bilder.

[GVB på Facebook](#)

Copyright © 2013 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng

Aktuellt

Planeringshelg HT14

2014-08-12

Änhammarlägret, Simons bilder

2014-08-19

GVB fyller 90 år - aktiviteter

2014-08-18

Senast i E-loggan

Missa inte bilderna från vackra Lil-Jansaskogen från Gnegernas orientering. Pliiggis / webmaster, 2014-08-14 08:02

Kontakt

Allmänna frågor:
info@gvb.nu

Om webb-platsen:
webmaster@gvb.nu

Sidan uppdaterades den 9 augusti 2014

Under verksamhetsåret har vår hemsida fått en rejäl ansiktslyftning av Björn Hagqvist. Scoutkårens webbsidor har funnits i olika skepnader sedan början av 90-talet. Några av kårens ledare som gjorde kårtidningen jobbade med, för den tiden, nya tekniken. Sedan dess har webbsidorna utvecklats allt mer och är idag även ett viktigt administrativt system för närvarohantering, viktiga dokument och mycket annat. Det finns exempelvis väldigt mycket bilder och dokument från kårens snart 90-åriga historia.

Vi har hela tiden haft en egen dator med webbserver, cms, forum, e-post och databas. Idag kan man få det mesta av detta väldigt enkelt på ett webbhotell. När vi började fanns inget sådant, istället var vi tvärtom webbhotell åt Stockholms Scoutdistrikt och Roslagens Scoutdistrikt i många år.

Nytt utseende för 2014 med responsive design

Det var dags att göra något åt webbsidorna, både när det gäller utseendet och funktionerna. När det gäller utseendet så förändras smaken med tiden och vad som kan anses vara modernt. Scouterna har också lanserat designelement och ett formspråk som kändes bra att ligga nära.

Under 2013 blev också smartphones och läsplattor väldigt vanliga och i en del fall förstahandsvalet för många att surfa på webben med. Det i sin tur gjorde att webbsidorna behövde designas om för att passa både små och stora skärmar, vilket är innebörden av responsive design. För det finns också väldigt många fler webbläsare som det ska fungera på och se bra ut på!

Presentation av redaktionen



Björn är nog den i redaktionen som varit med från första början och därmed längst. Det mesta som rör design och programmering har han gjort, men även en hel del innehåll. Naturligtvis jobbar han med webb-grejer också och tar bra betalt för det. Så tro inte att du kan mer eller bättre än honom än möjligen på woodcraft.

Peter är vår strateg och ser till att gvb.nu är marknadsanpassat, affärsdrivet och stödjer kårprocessen. Han ser till att vi fokuserar på rätt saker och prioriterar vad som ska göras och i vilken ordning. I alla sammanhang är han vår product backlog owner. Peter är bland annat arkitekten bakom medlemsregistret och närvarohanteringen. Han ser också till att vi får e-post och medlemsbrev.



Pliiiggis är den som håller gvb.nu vid liv med innehåll. Han ser till att nyheter kommer på plats, terminsprogram, lägger in alla bilder, bokningar av petters, medlems-regsitret, avdelningar, inbjudningar, evenemang och mycket annat. Utan iii skulle gvb.nu vara stendöd. Snygg men tom på innehåll. iii är känd för att på en kårstämma i slutet på 80-talet sagt att det där med datorer orkar ingen hålla på med. Idag vet vi bättre och iii själv är den mest inbitne av alla.

Robin är yngst på redaktionen och en duktig webb-utvecklare till vardags. Han har inte fått någon riktig chans att bevisa sig än men vi hoppas mycket på framtiden. Robin snickrar på nästa generations webbsajt som tar gvb.nu ut i molnet som det heter. Robin är AL på Snabbfötterna och lägger ner sin mesta tid på det.



Konstklubbens fond

Konstklubbens fond, med syfte att utveckla Pettersberg, uppgår vid årets slut till 6 991,93 kr, årets ränta ej medräknad. Pengarna har förvaltats på ett sparkonto hos OK Sparkassa, den sparform som givet låg risk bedöms ge bäst avkastning. Av den ursprungliga gåvan på 109 110,51 kr har majoriteten av de förbrukade medlen använts för bygget av ett nytt, mycket uppskattat, lägermaterialförråd på Pettersberg. Under detta år har 47 797,92 kr använts för just detta bygge.

Ekonomi

Verksamhetsåret 2013/2014 var ekonomiskt bra och resultatet för året är bättre än planerat. Resultatet slutade på 55 832,82 kr mot ett budgeterat nollresultat.

Överskottet beror främst ett obudgeterat bidrag från Gustaf Vasa församling på 30 000 kr. Även lägret på Kärringboda gav ett överskott. I och med bytet av försäkringsbolag har försäkringskostnaderna minskat rejält. Underhållet på Rehngatan har kostat mindre än beräknat, främst för att inga initiativ har tagits kring innertaket i salen.

Medlemsavgifterna är lägre än beräknat, vilket dels beror på svårigheten i att prognosticera detta, dels i att vissa medlemsavgifter betalas alldeles för sent. Detta gör att vi får pengarna först efter avslutat räkenskapsår.

Peter Gustafsson, Kårkassör

Kårstyrelsens undertecknande

Kårordförande / Åsa Jonsson

Kårsekreterare / Agnieszka Wrzalik

Kassör / Peter Gustafsson

Ledamot / Alexander Vanderwert - Gebert

Ledamot / Serhat Aktay

Ledamot / Kjell Lindberg

Ledamot / Bengt Liljeros

Ledamot / Robin Engström

Ledamot / Einar Nygård

Ledamot / Simon Ström

Ledamot / Kaj Jonsson

Ledamot / Mikael Johansson

Ledamot / Elin Robertsson

Ledamot / Sasha Murray

Ledamot / Fredrik Jonsson