



# VASEN



Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa – Bredäng  
Nummer 5 • 1998 • Årgång 28

---

## Skogsmännen förbereder årets basar

Stort avslöjande reportage på sid 6



Läs om räven som  
gäckade patrullscouterna  
i somras – sid 10.

"Sylarna 97" ett crazy  
äventyr med Gustaf  
Senior – sid 4.

**VI HAR FÖRSTÅTT** att varje tidning med lite självaktning måste jobba hårt med olika listor. Här kommer en lista som visar Björne, Matte och Jajas gemensamma åsikt om vad som är bra och dåligt med scouterna

### *Bra med scouterna*

- Att se hur barnen blir duktigare och duktigare
- Göra barnen glada
- Att se hur ens små miniorer blir stora
- Man får ha bekväma kläder
- Det finns mycket att hitta på om man tar för sig
- Kvällarna på läger
- Man äter riktig, lagad mat
- Ledarutbildning och ledarerfarenhet
- Man får utlopp för sin rastlöshet
- Arbeta med ordentliga verktyg
- Spela teater och hitta på historier på kvällsövningar

Detta är kanske ett exempel på en dålig sak med scouterna: oavslutade hantverksprojekt



**Trapperspåret på Vässarö är en typisk bra sak med scouterna på två sätt: barnen är glada och ledarna får berätta historier**

### *Mindre bra med scouterna*

- Sena vardagkvällar utan middag
- Mycket ”dom” och ”vi” mellan olika kårer och avdelningar
- Andra människor tycker att man är en kuf
- Utrustningen tar mycket plats hemma
- Oavslutade projekt som man har dåligt samvete för
- Samspel är en tråkig tidning
- Föräldrar som tror att man är betald personal
- Ledare som inte stänger av mobiltelefonen på mötet
- Livet blir ospontant och inrutat när man i januari planerar vad man ska göra i juni

## Vasen

Organ för Scoutkåren Gustaf Vasa–Bredäng

**Utgivning** 4–6 gånger per år

**Upplaga** 350 exemplar

**Redaktion** Björn Hagqvist, Jaja Jansson, Mats Kronblad

**Adress** c/o Hagqvist, Sankt Göransgatan 102, 112 45 STOCKHOLM

**E-post** vasen@gvb.ssf.scout.se

**Hemsida** www.gvb.ssf.scout.se

**Annonser** En sponsorruta på 183x172 kostar 500 kr och räcker tre nummer. En helsida kostar 500 kr/nummer.

**Bidrag** Texter kan skickas med post, e-post eller läggas i någon av lokalernas brevlådor. Disketter ska vara i pc-format, filer i de vanligaste formaten.

**Distribution** Tidningen finns i lokalerna för scouter och aktiva ledare. Övriga får tiningen hemskickad. Marianne Bergström sköter om medlemsregistret och adressändringar.

**Ett par Lundhags Luffarkängor säljes**

Kängorna är storlek 40 och i mycket gott skick. Säljes för 800 kr (nypris ca 1300 kr).

Är du intresserad kontakta Jennifer  
telefon 313062

eller

e-post: jenniferdifusco@yahoo.com

eller

kom ner till scoutlokalen på Rehnsgatan  
någon torsdagkväll.

Jag vill ha mina matsaker tillbaka  
/ Mikael Petterson tfn 978778

**Rödspätta till middag:** Ta fram fisken i förväg, torka av den och salta ock krydda lätt. Lägg fisken i ströbröd (det behåller smaken) och sätt på medelhög värme. Ta en stor klick Milda, stek fisken, servera med nyfrästa spenatblad, låt en dillkvist kröna verket. Med mig i köket kommer du att lyckas! /Jon

– *Vi längtar till sommaren!*



# Sylarna –97

AV GUSTAF SENIOR

Johan och Celine samlades Konsum Sveavägen, sedan kom Li. Hon hade samlat sig vid Konsum Odengatan. En och en halv timme och 1 474 kronor senare hade vi handlat all mat och tågade glatt till lokalen. Vi började med knivarna i högsta hugg att attackera våra potatisar för att göra potatistryck. Det gick fint och snart hade vi början till sex fina märken. Under tiden hade Cilla, Henkan och Moberg kommit.

Vi bestämde oss för att gå och äta lite middag på McDonalds. Mums-mums! I och för sig hade jag (Cilla) redan ätit middag, men, men! Vi gick tillbaka till lokalen och packade klart! Moberg hade hyrt en bil från ”Berras biluthyrning” och nu började vi packa in våra saker i den vita fina bilen.

*Ett inlägg gällande perioden lokalen-McDonalds-lokalen*

– Jag, Henkan, trodde att jag hade glömt min plånbok hemma och fick därför en massa kosing av mina föräldrar som kommit för att vinka av. Väl tillbaka i lokalen hittar jag plånboken, längst ned i ryggsäcken och har därför ”dubbel uppsättning” av pengar. Bra va?! Jag tyckte händelsen var ganska komisk.

*Inlägg från resten*

– Vi med!

Vi åkte bil väldigt länge. När vi kom fram till Vålådalen hade vi åkt från

vår till vinter. När vi checkat in, spelat Uno, hämtat skidor, ätit middag, sovit och vaknat igen började vi vår färd mot Stensdalsstugorna där vi skulle övernatta.

Vi började med en backe, inte lång, inte brant men för mig tillräckligt hemsk. Nu när jag sitter här och tänker tillbaka så var det rätt kul med den backen för betydligt värre blev det. I dalarna var det inget glid och på kalvfället var det storm (Cilla blåste nästan bort). Det tog så hårt på våra krafter så att när vi efter cirka sju timmar kom fram till Stensdalsstugorna bestämde vi oss för att stanna här och göra en dagstur.

Nu sitter jag här klockan 13.40, de andra äter lunch och vi har spelat kort hela förmiddagen. Imorgon åker vi tillbaka på grund av vädret och och nu kommer stugvärderna., ”hej hej”. Nu skall jag också äta!

Nu har vi ätit lite lunch (för ganska så länge sedan). Vi åt Risotto och det var gott (tyckte alla utom Celine). Efter lunchen så spelade vi lite kort, kort och åter kort! Vi spelade ”sjuan”, ”sjuan” och åter ”sjuan”! Lite långtråkigt, men, men! Till slut så övertalade Moberg oss att spela något annat! Det blev ”skitgubbe”! Ganska ok! Nu har vi fått sällskap av några andra trevliga personer i vår stuga, där vi nästan gjort oss ”hemmastadda”! Nu skall vi snart äta middag, Biff Stroganoff med ris! Det blir säkert gott!

VAD HÄNDE MED RESTEN?



**Märkena såg ut så här . Fina va? Det tyckte i alla fall vi!**

# Välkommen på julavslutning

13 december 1998

- 14.00 Lek och skoj i Gustaf Vasa församlingssal för käreans medlemmar
- 16.30–17.15 Högtidlig avslutning i Gustav Vasa Lillkyrka, Västmannagatan. Föräldrar, syskon och vänner är varmt välkomna!

Efteråt arrangeras Kärmästerskap i pulkaåkning för seniorscouter och ledare. Ta med pulka!

– *Jag längtar till sommaren!*



# En pysslig kväll med Skogsmännen

AV BJÖRN HAGQVIST

Det är snart Basar och Vasens reporter är på plats för att dokumentera vad avdelningen Skogsmännen företar sig en torsdagskväll precis innan. Livet på en patrullscoutavdelningen kan vara ganska inrutat visar det sig. Mötet börjar, som det alltid i alla tider har gjort, med ett avdelningsrop, flagghissning och inspektion av scoutdräkten. Sedan en lek...



Det är fyra patruller på Skogsmännen, Falken, Uttern, Rävén och Öرنen. Johan, som är avdelnings-

ledare, förklarar för dem att det här mötet ska ägnas åt att göra klart gottislådorna till basaren, instruktion i tag-



Godislådorna till basaren får cellofan och rött band.



ling och tagling av de nya surrningsrepen. Scouterna lufsar iväg till de olika stationerna.

I köket sitter ”färdentjejerna” Linnea, Fredrika, Ellen, Elin och Evisen. De slår in godisaskar i cellofan med rött snöre om. Jennifer visar och ser till att det inte ”försvinner” för mycket godis. I askarna ligger knäck, marsipan och chokladris.

Spåret och vandrigen sitter i salen. Ett gäng lär sig lagd tagling. En lagd tagling används för att tampen (änden) på ett rep inte ska fransa upp sig. Johan instruerar men det är lite si och så med uppmärksamheten. En del är flitiga men en del verkar ointresserade. Undrar varför?

Det andra gänget ska tagla de nya surrningsrepen med sydd tagling. En sydd tagling håller väldigt bra. För

**”Först lägger du en ögla och sedan lindar du ...” Johan visar en lagd tagling.**



**Nicklas och några ”vandrare” tränar sydd tagling. Det är många nya rep som behöver sys.**





**Johan (i mitten) har stenhård koll. Nicklas är cool och Jennifer söt.**



**Tuffa brudar på skogsmännen.  
– Akta dig för kniven Hanna!**

att göra en sydd tagling måste man ha en nål. Den ser ut som en ganska lång och tjock trekantig synål. Syr gör man med garn, till exempel med märpling som är tjärad hampa. Det är inte sånt där garn som man stickar och virkar med. Nicklas försöker hålla ordning på scouterna, en del av tjejerna är lite vilda och flyter mest runt.

Efter allt pysslande med godis och taglingar hit och dit så blir det en liten lappstafett. Avdelningen ställer upp på patrulld. Jennifer har hittat på klurigheter på små lappar som ligger på stolen. Vasens reporter får vara med som kontrollant för patrull Rä-

ven (jag tror de vann stafetten också).

Mötet börjar närma sig sitt slut. Då brukar ledarna alltid prata och kolla massa saker och dela ut papper. Johan kollar vilka som kommer på basaren och grymtar åt de som inte tänker komma. Och sen är det E-kursen och SKROV, "betala nu" säger Johan och grymtar mera.

Allt är som vanligt. Vasens reporter som var ledare på denna avdelning för 6-7 år sedan lämnar mötet i trygg förvisning om att traditionerna upprätthålls. Vad hände med "det nya programmet"?



## Räven är bäst

I patrullscouterna har varje patrull en lya, det kanske ni sett någon gång. Men ni vet kanske inte hur det ser ut inne i en. Vi tittar in i patrull Rävens lya. Väggar och golv är fint klädda med trä. Det finns ett litet bord och några kistor som man kan sitta på. På väggarna hänger bilder, terminsprogram från 97 och vinster från olika tävlingar.

Stoltast är Räven för att de vann Älghornet. Fyra av tjejerna berättar att de varit i Räven från början för tre år sedan och att dem då var bäst och vann nästan allt. Nu är det inte så längre, nu vinner de bara ibland. Kan det bero på att de andra blivit bättre kanske?

Patrull Räven efterlyser mer variation i programmet. "Det borde finnas annat vi kan göra än lek, instruktion, tävling varje möte" tycker några. En annan berättar om vad de gör andra kårer och nämner fårtävling som exempel. Smaskens tycker Vasens reporter och lovar att komma på det mötet.



Fniss, hi, hi, hi...

## Läs om scouting i Sveriges bästa skoltidning!

I en artikel i tidningen "Vi i Vasastan" (nr 9 november 1998) kan man läsa om att elever i Matteusskolan har gjort Sveriges bästa skoltidningen. Det framgår inte av artikeln vem som fällt omdömet men Vasens redaktion håller med om att avdelningen som handlar scouting är otroligt bra.

Uppenbarligen har artikelförfattarna haft ingående kunskaper om scouting.

Men visst känner vi igen dem! Sandra Dünkelberg, Hanna Dalemark och Gro Janarv. Vi känner igen en annan figur också. Hultis har fått äran att bli intervjuad minsann. Du hittar tidningen på internet: <http://matteusskolan.stockholm.se/~7cd/netnature.htm>



# Åtta dagar på patrullscoutläger

AV MATILDA KLETT

## Dag 1

Måndag tredje augusti drog i iväg till Grisslinge för att hoppa i en blå, rosa, röd grön, gul och lyxkrussarbåt. Vi seglade hela dagen ända till lunch då vi stannade och åt en härlig måltid. Bestående av couscoussallad. Vi var uppdelade i små patruller men senare på kvällen meddelade lägerchefen J. Dagerhamn att detta inte fungerade. Vi återgick till våra ordinarie patruller.

Vi åt middag, korvgryta. Vi sov dock den första natten i andra patruller. Uppställning!!!! Nästa morgon packade vi ihop efter en sömlös natt och hoppade i våra båtar igen. Vi hade alltså 5 små Avantibåtar, 2 Vasa 30 tillhörande Johan och Plex och en Maxi 120 som var familjen Cederborgs som alla ville åka med. Den stora båten var helt automatisk. Den hade en knapp för allt, t.ex. förseglet och ankaret. Alla var avundsjuka på Uttern som fick segla Maxin. Det regnade hela dagen.. När vi kom fram slog vi upp våra vindskydd och påbörjade en org. Detta var starten på sjöscoutfemkampen. Efter det åt vi middag, Bullens pilsnerkorv. Sen firade vi Mirre som fyllde 14 år den dagen. Hon fick en russinbulle av AF:s snälla ledare. Det blev kväll och vi gick och la oss ganska tidigt, typ kl 22.00. Klockan 03.20 väcktes hela patrullen av Hannas förfärade skrik:

– Det är en räaaaäv här inne! (Och då menade hon inte en ur patrullen

Räven utan en av äkta vara)

Alla satte sej upp. Hanna skrek högre och pekade åt det håll räven försvunnit. -Han har min scoutskjorta! ropade hon sen.

– Och våra skorpor! skrek Gro neröst.

Räven blev rädd och sprang därifrån. Hanna var i upplösningstillstånd och Elin sa:

– Men den är ju söt, om den kommer tillbaka kan vi väl klappa den?

Hanna var djupt skakad av händelsen och kunde inte somna om. Det resulterade i att Hanna, Sandra och Gro gick och badade kl 04.30 på morgonen. Vattnet var iskallt, jätteiskallt. När dom hade badat färdigt gick de upp till vindskyddet och började laga frukost åt resten av patrullen. De uppskattade det. Historien om räven spred sig snabbt och blev förklaringen till Toddes sönderbitna sälja och Tornfalkens uppätta frukost. Sen packade vi i skinande sol och





Uttern åkte båt med Nicke och Konstantin. Fram till lunch var det lugn segling och vi åt god mat. Sen på eftermiddagen började det regna men lite senare på eftermiddagen visade sej regnbågen och alla var glada men genomblöta. Vi kom fram till en ö som bestod av ett stort berg. Hanna och Sandra roade sej med att trilla i vattnet (ofrivilligt) ett antal gånger var. Dom var blöta! Vill ni veta hur det gick till? Sandra skulle hämta nåt i båten, jag kommer inte ihåg vad det var. Hon går försiktigt, försiktigt på klippkanten, men olyckan är framme och Sandra trillar i vattnet. Johans replik "Har du badat Sandra?" togs varmt emot. Sen hände följande:

– Sandra, kan inte du gå och hämta den där limpan som ligger i båten? Sa Hanna.

– Nej, jag vägrar, svarade Sandra.

– Varför det?

– Jag har trillat i vattnet. (Varpå Hanna hånskrattar)

– Det är asphalt därnere, sa Sandra.

– Det tror jag inte sa Hanna. B

– Men hämta limpan själv då, sa Sandra

– Okej, det ska jag höra, skrattade

Hanna. När hon balanserade på klippan ropade hon till Sandra:

– Haha, och du som sa att det var halt!! Jäkla chicken utan balans!

PLASK Hanna har trillat i vattnet. Sandra får sej ett gapskratt och alla andra runt omkring också.

Vi åt middag, nudlar och sen var det PL-samling. Vi fick reda på av pl att vi skulle gå ett spår med seglar-saker. Det var en klar kväll och när vi gick mot vårt vindskydd kändes allt så rätt; det här var sista dagen på hajken, i morgon skulle vi vara lååångt härifrån, i Kärringbodaskogarna! Sandra och Gro blev ivägskickade för att hämta vatten. Det tog en halvtimme, sen kom de tillbaka genomblöta av svett och alldeles andfädda.

– Oj, vad jobbigt det var. . . flämt. . . vi klättrade upp för värsta berget. . . pust. . . . Och sen så halkade vi nästan ner i vattnet. . . Puh. . . . jag vägrar att hämta mer. . . stön. . . vatten på lägret!

Vi somnade ganska direkt när de hade kommit tillbaka, efter diverse bråk med ledarna om disken som stod





ensam och övergiven på ett berg. Nästa morgon började inte särskilt bra. Hanna och Sandra hade inga torra kläder. Suck. Kläderna hängde på tork i Maxin. Vi åkte för motor hela dagen och hade allsång mellan båtarna, Spice Girls och Markoolio låg högst på listan. Vattnet glittrade och från de små röda stugorna på land hördes glada skratt. \*not\* När vi kom fram till Grisslinge, som var vårt mål för dagen, kokade vi spaghetti och städade ur båtarna.. . Sen var det bråttom!!!! Bussen gick 11.40. Vi åkte till Slussen där vi träffade dem som hade åkt med de stora båtarna, de hade ätit på McDonalds, och köpt en massa godis!! Vi var lagom avundsjuka. Sen tog vi pendeln till Nynäshamn och sen buss till Kärringbodaskogarna. Väskorna fick skjuts och vi fick gå. Vägen var lång men som tur är har Spice Girls och Backstreet Boys gett ut

många singlar. Vi hann sjunga alla. Lite Markoolio kom nog med också. När vi kom fram möttes vi av Elli och Little Simon Hood. Hon läste Robin Hood för oss och berättade sen lite om regler och diverse fakta om vad man fick göra och inte göra på området det var ju ett naturreservat så man fick inte flytta på stockar och inte plocka blommor. Eke tog med sig alla pl så han skulle vissa var dom skulle sova och bo. Hanna kommer springande till sin patrull och skriker:

– Kära patrull kan ni förlåta mig??? Jag fick den sämsta platsen, närmast ledarna och mitt i alltihop!!!

Det visade sig senare att det inte var den sämsta platsen utan en av de bästa! Det började regna och vi satte upp vårt tält och vindskydd i regnkläder. Gro och Sandar skulle göra en uppoffring och gå och hämta slanor, en sak som de snabbt fick

ångra.. Det visade sig att det var jobbigt bara att gå till slanförådet att en bära med sig de tunga slanorna tillbaka var näst intill omöjligt. Detta upptäckte även ledarna och de tog en lastbil och körde och hämtade slanorna och körde dom till patrullområdena. Vi byggde och byggde och byggde och gick och la oss efter en middag bestående av korv stroganoff som Elin lagat. Mycket gott! Det var jätteskönt att gå och lägga sig i ett tält efter alla nätter i vindskydd!

## Dag 2

När vi vaknade smattrade regnet mot tältduken men vi kände att det inte gjorde något, vi skulle ju ändå inte plocka ner tältet som vi gjort tidigare det första vi gjorde när vi vaknade. Ledarna startade en tävling som hette Sherwoodmästerskap där man skulle göra massa helkorkade grejer. Denna första lägermorgon skulle vi väcka varsin ledare med en käck sång och en härligt varm morgonkram till den inte allt för glade ledaren.. Vi arbetade hårt hela dagen med att hämta lera, bygga spis bygga staket och när det blev mörkt började det förut tomma platsen mer och mer likna ett lägerområde. Till middag åt vi potatisar som Gro (det smartot) hade glömt att skölja... Gabbi och Johan tyckte inte om vår mat... Det var patrullkväll och det var meningen att alla skulle stanna hela kvällen på sina patrullområden. Men, men... En viss mörkhårig Mårdendenbrud, en blond Tornfalk, en liten AF-påg, en sjung-

ande GVB-falk, en blåst Kungsörn och babbarna klarade inte detta så ledarna var nog allmänt pissed off på dom! He he he J Hultis skrek nog högst... Men vi ville verkligen krama våra konkurrenter i de andra patrullerna..

## Dag 3

Dagen började med att vi fick bjuda en ledare på te och snittar. Uttern fick maxpoäng. Denna dag skulle det riktiga lägret börja. Kärringboda skulle invaderas av micromänniskor, bl.a. våra småbröder. Eftersom junior assistenterna är seniorer så var det även seniorer som kom. Celine var i full fart med att göra allt som skulle göras och allt skulle bli bra och så ska man smöra för ledarna och så ska man driva med patrullscouterna och så ska man skrika på juniorerna och sen mitt i alltihop så försvinner ens finaste sugrör. Vi badade med juniorerna, solade, käkade godis och hade en allmänt cool dag. Vi hade stort lägerbål med alla och somnade med juniorskratt hörandes långt i fjärran.

## Dag 4

Denna dag var det besöksdag för föräldrarna. När föräldrarna kom gjorde vi en lek som gjordes så här: person ett tog upp en smörblomma och ställde sig i skogen. Person två gick fram till person ett "Hej vad gör du här??" Person ett förklarade för person två att han hade en smörblomma och sa allt han visste om

smörblommor. Sen skulle person två säga vad den visste om smörblommor och så fortsatte det tills man hade feta slingan av människor. Sen hade vi en tävling om sjukvård med bl.a. fästingar och vrickade fötter. Sedan lagade vi mat. Fläskfilé, asgott, med vattenkastanjer och läsk som Klaras föräldrar haft med sig. På kvällen var vi med juniorerna för en viss junior tjej var lite kär i en viss Tornfalkspojk.

## Dag 5

Dag fem började som vanligt med Sherwoodmästerskapen. Det gick ut på att väcka Johan och ge honom en stärkande morgongympa. Han blev lagom glad. Sen var det som vanligt frukost, frukostdisk, städning av patrullområdet och inspektion. Vi kom sist som vanligt L tillsammans med Tornfalken J Den dagen kom juniorerna och var med oss. Vi fick Hennings brorsa Philip och Erik. De var ytterst flitiga. Vi fick veta att några andra juniorer tyckte att vi var "fjollor som bara sprang till killarnas tält". På kvällen hade vi en Sherwoodgrej med juniorerna. Sen somnade vi sött i våra sängar... yeah right! Natten mellan dag fem och sex gick



de nämnda personerna upp för att busa: Sandra, Gro, Klara, Todde, Alex, Hanna, Henning, Oliver och Fredrik. Vi snodde allas skor utanför deras tält och ställde upp dem i en ring framför flaggstången. Vi funderade på att sno Johans skor och hissa upp dem i flaggstången, men det fanns ett problem: Hur smyger man in i Johans tält utan att han vaknar? Ledarna är nämligen inte så dumma att de har sina skor utanför tältet. Vi avslög idén. Vilken tur, undrar hur han hade reagerat? Sen gick vi och lade oss och sov gott tills det knackade på tältet. När vi hade kommit upp ur sovsäckarna fick vi lagom till morgonkaffet (som vi i och för sej inte hade) en moralisk utskällning av Eke. Det var lika bra att erkänna direkt. Så, så skäms Uttern, skäms AF, skäms Alex. Och så var saken ur världen. Inte. Vi fick straffarbete.

## Dag 7

Den sjunde dagen vilade Gud men inte patrullscouterna. Det var dax att riva allt. Bordet, stängslet, portalen m.m. Det regnade hela dagen. Och blåste. Vårt bord blåste faktiskt omkull. Tur att ingen fick nån

av de megatunga slanorna i huvudet. Vi åt lunch och middag under ett halvt demolerat bord. Sista kvällen sov vi med en del av AF i Tornfalkens tält (med Tornfalken) vi var 14 pers i en hög i ett tält.

## Dag 8

Vi hade en stor fet org som gick ut på att göra en massa saker. Det var typ en 28-timmarsorg. Det var org på allting. På rivning av patrullområdet t.ex. Gro fick smälla ballonger. Bordsskivan var skitbra att använda under eldning... Vi hade den som skydd mot regn, visserligen blev den rätt så svart! Vi hade hugga-ved-med-yxa-tävling, man skulle hugga ved på kort tid... Gissa vem som vann, Uttern! Först trodde vi att ledarna skulle få veden men så var inte fallet som tur var. Vi fick panikpacka för tiden började bli knapp! Alla dessa lappar som man fick och alla dessa kontroller, det blev bara för mycket. Lapparna gick i tusen bitar för att det regnade. Sen åt vi mat allesammans, det var pastasoppa. Kamerablixtar blixtrade hela tiden för alla ville ta slut på sina kort. Sen åkte alla trötta scouter hem en del glada, en del ledsna, en del både och...

## Det här med information

Till och från har en del ledare klagat på att ”informationsflödet” i kåren är dåligt, rent sagt uselt. Nu har Vasens redaktion en idé om hur spridningen av information kan bli bättre. I vår kommer vi att pröva att skicka ut informationsblad till alla ledare och seniorer.

Tanken med ett informationsblad är att det ska vara rykande färskt, punktligt och kortfattat. Vår förhoppning är att fler av kårens ledare, aktiva och passiva, ska känna ökad gemenskap i kåren. Vi tror att om man vet vad som händer och varför det händer så blir man mer delaktig.

Info-bladet bygger på några viktiga principer:

- Det ska inte råda några tvivel var man kan hitta viktig information. Till exempel, om man vill veta när och hur medlemsavgiften ska betalas tittar man i terminens första info-blad.
- Det ska inte råda några tvivel om var man publicerar viktig information. Om, till exempel, kårutbildningsledaren vill informera om ett par aktuella kurser så ska info-bladet vara den naturliga vägen.
- Informationen ska vara färsk och punktlig. Ett fast datum varje månad skickas den ut.
- Den ska vara kortfattad, maximalt ett A4-papper.
- Den skickas ut på billigaste möjliga sätt. Alla som har e-post får den elektroniskt, de som inte har e-post men fax får den faxad och i sista hand skickas e-brev ut (vanliga brev som Posten delar ut).

I vår testar vi med fyra utskick och sedan gör vi en utvärdering. Budgeten för detta mostvarar ett nummer av Vasen vilket betyder att vi bara kommer att ge ut ett nummer Vasen i vår.

Vi vill också be om din hjälp: **om du har en e-postadress så skicka den till oss (vasen@gvb.ssf.scout.se), har du en fax så kan du faxa ditt faxnummer till Vasens fax (070-612 96 29).** Ni andra får tyvärr info-bladet i brevlådan, för varje sådant brev kostar cirka 7 kronor.

# Hej då och God Jul