

Förläger

Under helgen innan lägret hölls ett förläger där 6 patrullscoutledare, 2 juniorscoutledare och lägrets intendent deltog. Under förläget byggdes bland annat portal, uppställningsplats, kök och ledarby.

Verksamhetsberättelse Patrullscoutläger på Brittmäss 2-13/8 2010

Under två veckor på en äng,
Sov scouterna ute, utan säng.
Sin mat fick de själva laga,
Och i sjön sig var morgon tvaga.

I regn och rusk de byggde sin by,
Hoppades förgäves på klarare sky.
Spis, matsal och ställ för tvätt,
Surrades upp båd' hastigt och lätt.

När lägret var klart för veckorna två,
Fick scouterna lust att gå ut och gå.
Över Båven de tog sig med kanot,
Solen kom fram och lyste dem emot.

Efter natt på olika ställen två,
Förtärdes lunch under himmel blå.
En tant med fradga munnen kring,
Bråkade med scouter om ingenting.

Hajken varade i två nätter,
Över vatten, över slätter.
Mystiska saker stötte de på,
Kan det möjligen vara så...

Att utomjordingar i trakten huserade?
Var de med tyska forskare lierade?
Snart nog kom de till lägerbyn hem,
Och tävlade inom grenarna fem.

Det battlades också under många dar,
Priset har vinnaren ännu kvar.

Bandanas de fick att på huvudet bära,
Att för alla visa de vinnandes ära.

Lägerbål hölls i stockarnas ring,
Äran att spexa skickades kring.
Regnet föll stritt på hjässorna alla,
Lägerbålsropet ut över Båven skalla'

På kvällsövning fick scouterna så
bestämma,

Om utomjordingarna skulle stanna
hemma.

Forskartysken var så skum,
Det visade sig att han var dum.

På auktion fick scouterna rekvirera,
Sånt de behövde och mycket mera.
På brodagen fick de en ny patrull,
Tillsammans med scouter från annan
kull.

Mot slutet av lägret det vankas till fest,
Till mat har de valt det de gillar bäst.
Per handlade all vår mat,
Han var sannerligen inte lat.

När lägret är slut inget får vara kvar,
Rivas allt måste av envar.
Det packades under mycket spring,
Kvar lämnades ett tack och
ingenting.[Mjuk brytning]

Lägret hade totalt 31 deltagare. Från Adolf Fredriks scoutkår, avdelningen Stigfinnarna deltog sex patrullscouter och från scoutkåren Gustaf Vasa-Bredängs avdelning Skogsmännen deltog 25 patrullscouter. Två av deltagarna anlände efter tre respektive åtta dagar och två lämnade lägret efter sex respektive sju dagar. 12 ledare från båda scoutkårerna deltog under hela eller delar av lägret.

Under lägrets två veckor besöktes sjukhus i närområdet vid fyra tillfällen. Alla skador var lindriga, men en av skadorna ledde till avbruten lägervistelse på grund av sömnproblem i samband med skadan. Alla tillbud hanterades utmärkt av ledarna på lägret.

Lägerchef var Åsa Jonsson, ekonomiskt ansvarig var Simon Ström. Under vecka två var Einar Nygård lägerchef.

Åsa Jonsson och Einar Nygård
Lägerchefer