

International news from Carringboda

Nr 2 2013-07-31



Redaktionen

Echo November

Charlie Hotel

September Bravo

Dagens Glidare



Dagens glidare är Ada och Astrid. Ser du någonting skymta förbi i ögonvrån kan du vara säker på att det var Ada och Astrid, det går inte att missa en Glidus Maximus när de är lösa på ängarna.

Fråga Frank

Hej Frank! Det är så här att jag skrev i min dagbok att jag gillar en tjej väldigt mycket. Sen så råkade den här tjejen läsa det här i min dagbok. Vad ska jag göra nu när hon vet om min hjärtas innerligaste önskningar?

//Aldrig mera skriva i Dagbok!

Hej Aldrig mera skriva i Dagbok!

Jo jag förstår att det kan ha varit pinsamt när det hände! Men nu så är ju hemligheten avslöjad lika bra att vara ärlig! Bjud med damen att hämta vatten med dig! Då vatten alltid har förenat människor.

// Kärleksfåret Frank



Spåkvinnans Horoskop

Örnen: Det är inte lätt att veta ifall det är bäst att ha mycket marginal när man gräver gropar. Det är dock alltid bäst att lita på siffran sju.

Räven: Att ha för många kockar vid samma soppa kan vara svårt. Lös detta genom att koka flera soppor samtidigt.

Uttern: Uttern går obemärkt förbi. De råds dock att tvätta sig regelbundet, annars kommer inte uttern gå lika obemärkt förbi, någon gång under lägrets gång förutspås att alla medlemmar i patrullen kommer att ses simmande i vattnet.

Duvhöken: Det är lätt att vara lat, men svårare att få allting klart då. Dagens spådom är att ingenting blir gjort förutom det man gör.

Indianhövdingens väder

Soligt på förmiddagen. Moln kan komma på besök framåt eftermiddagen.

Hört på ängarna

Det ryktas att Saga från Råven åt soporna från incidenten vid Råvens läger häromnatten. //Duvhöken, inte Mange

Jag vill ha korv och ostkrokar //anonym

En romans förekommer på ängarna, kan det vara mellan en räv och en duvhök? //Love

Jag har tappat bort min kniv. Det står Tor på skyddet. //kan det vara frånTor?

Erik och Andreas hänger tillsammans, de kanske till och med sover tillsammans... //anonym

Dagens ledare

I dag så såg vi inte så mycket av solen men vad betyder det? Jo att det var molnigt och regnade en del av dagen. Regn är vatten som faller från himmelen och när vi är på scoutläger så kan vi i bland tycka att det är lite småjobbigt med det. Men om man ser det ur ett lite större perspektiv så är det faktiskt inte alltid dåligt med regn. Bonden som har hand om ängarna vi bor på tycker nog att det är skönt att det regnar, han har nämligen svårt att få in tillräckligt med foder till sina djur och när det regnar så växer gräset snabbare vilket ger mer mat till hans får. Och under dagen så har jag varit ute mycket i skog och mark och sätt en del nya djur på grund av att det regnar. När det regnar så kommer många djur som inte mår så bra av sol fram tex. maskar och sniglar det hoppas jag alla har sätt. Men även andra djur som skalbaggar, grodor och andra amfibier brukar krypa fram. Några av det mer fantastiska natur fenomenen kommer i samband med regn. En blixtnedslagna kommer inte utan att det regnar och det måste regna i närheten för att man ska kunna se en regnbåge. Vatten som kommer från himmelen går även att dricka till skillnad från havsvatten vilket du mår dåligt av.

Regn har ju andra fördelar med sig hur många mygg dödade du i går?...

Er lägerchef

Robin Engström