

Ånhammar B ladet



Nummer 1 2002

Tidningsredaktionen i slaktboden.

Upplaga 11 ex.



Äntligen här igen!

INNEHÅLL:

Väderprognos sid 8

Recept sid 3
Vem äter var sid 4

Bilder mm. sid 5

ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

LEDARE

Eller annan tankevärd text.
Från diverse skribenter.
Skriv något viktigt själv.

Sammetsmjuka augustinätter. Syrsor som spelar bortom synhåll.
Prassel under gräset.

Men också. Rop och skratt. Killar och tjejer. Hårt arbete. Bad och mat.

Allt detta är scouting. Och så mycket mer, naturligtvis. Man kan ju undra varför? För att det är kul och mysigt, för att det är bra och viktigt, för att man lär sig något för livet.

Ofta tänker man ju inte på det när man har kul, att man samtidigt lär sig saker. Och inte tänker man heller på vad man lär sig. Man lär sig klara sig själv, tillsammans med andra. Man lär att göra saker utan att nödvändigtvis ha så mycket teknik till sin hjälp. Man lär sig att man kan. Själv. Egentligen lär man sig att tro på sig själv och sin egen förmåga. Och det är inte fy skam.

Det är tufft att vara scout. Mycket tuffare än man kan tro. Och det beror på att man får göra saker som ingen annan får. Tänk att kunna bygga sin egen spis, sitt eget matbord, att kunna sova ute i tält (till och med under bar himmel) utan att bli rädd. Tänk att klara sig utan mamma och pappa. Vem kan det? En scout!

Andra kan inte det. De tål inte tuffa tag och hårt arbete. De tål inte och de orkar inte. Och framför allt törs de inte. Fast det vågar de inte säga. Så synd om dem.

Men egentligen är det mest synd om alla dem, som inte är här på Ånhammar tillsammans med oss, för att de inte får uppleva det som vi får. Solen, de vackra ekängarna, badet i Dunkern, doften och känslan när man är på läger. Och kvällarna när solen just gått ner, lägerelden falnat och man kryper ner i sovsäcken i patrulltältet. I den sammetsmjuka augustinatten. Eller hur? /LC

(LC betyder LägerChefen /Red (REDaktören))



RECEPT

Här finns det plats för recepten samt andra matrelaterade funderingar och förslag...

Men det saknas recept och matsedel ännu så jag stoppar in annat istället...



Intendentpampen själv



Större intendenthjälpreda!
Anneli



Små intendenthjälpredor? Simon & Rasmus

Vem äter var?

Duvhöken
Gabbi, Erik

Kungsörnen
Niklas, Konstantin

Havsörnen
Peter, Emma

Tornfalken
Danne, Martin, Åsa

Räven
Agga

Detta gäller om Red har lyckats gissa rätt på hur man tolkar ätschemat som sitter på anslagstavlan....



COOLA GRABBAR

Distributionslista:

2 ex till Ånhammar gods, 1 ex per patrull, 1 ex till intendentur,
2 ex till ledarna.

BLANDADE BILDER



Patrullscoutlägerchefen provar på olika sätt den stora fina traktorn som vi fick låna för att kunna få fram materiellen.



Men det var er Redaktör som fick köra!!! Både Ånhammars fina JD 6610 (en sån vill jag ha!) och Orvars "fungerande" Volvo BM Boxer.



Fråga KLAS

Eller säg fråga KLAS



Har Du eller din vän ett problem fråga KLAS
INGA frågor är för konstiga .
Om man inte frågar Så får man inga svar



Först med att skriva i Ånhammarbladet skall jag tydligen vara och då kan jag ju passa på att tala om att vi är inne på andra dagen på förläggret. Vi har i det nästan byggt klart ledarbyn och halva intendenturen plus att vi har tagit ner över 200 slanor och transporterat dessa till lägerområdet.

Närmast i tiden ligger att färdigställa det ofärdiga på området samt att börja hugga ved, men vi alla kan inte bärga oss till i morgon när alla deltagarna kommer och lägret börjar på riktigt.....

Nej nu skall jag gå ut i den strålände solen och jobba på riktigt.

/ MW



Blivande SSC lägerplats, en omkullfallen ek blir med lite hjälp både inramning och tak över matbordet.



Liten SSC kapar i STORT träd

Dagens namnsdag:

Alfons & Inez

GRATTIS
Önskar ÅB

Hört på Ånhammar

Inget skvaller har inkommit ännu.

Här finns plats för massor av skvaller.....



Ånhammarbladet kommer troligen inte att komma ut i morgon. Redaktören skall göra ett försök att få placera en bokstav till på körkortet!!! Så nu har ni verkligen möjlighet att få ett fullmatat torsdagsnummer...

Solens uppgång 04:48:54
Solens nedgång 21:07:40

Månen har tre dagar kvar tills den inte syns alls.



Vädret



Nattens lägsta temp 14,8° C

Relativ luftfuktighet 55%

dvs det rostar (det krävs över 50%)

Solen lyser med 1 Lux 01.05

Ser ut att bli en fin dag.

Vindhastighet 0,5m/s, Regn 0,0mm

Lagom men stigande badvattentemperatur.

Torsdag 2002-08-05

Prognosen för Ånhammar

Tisdag

Klart till halvklart och uppehåll.

22 högsta 13 lägsta 2 m/s

Onsdag

Efterhand ökad molnighet men uppehåll.

23 högsta 15 lägsta 2 m/s

Torsdag

Uppehåll och efterhand minskad molnighet.

26 högsta 15 lägsta 2 m/s

Fredag

Klart till halvklart och uppehåll.

26 högsta 15 lägsta 3 m/s

Maträtter, fredag:

Frukost: Gröt, bröd och pålägg.

Lunch:

Middag:

SMAKLIG MÅLTID!!!