

ÅNHAMMARBLADET



Kärlek åt folket!

REDAKTIONEN:

Bulten, Bomben och Pingu



Nr 1 2009-07-29

Första dagen på lägret har flutit på med både regn och sol. Ett gemensamt bad hittade också in på schemat. Byggandet har fortskridit i ett rasande tempo. Ryktena har redan börjat gå och insändarna flödar in till redaktionen. Smon (som glömde skriva ett "i" den lille jäveln) hade en mysig ceremoni där märkena utdelades under högtidliga former. De kinesiska krigarna har lyst med sin frånvaro, vissa tycker det är skönare än andra...



ΔΑΓΕΠΣ ΗΨΙΚ

En Grekisk gud har landat på
Ånhammar från Zakynthos!

Ω STAVROS KLITAPOPOLIS Ω



Håll i hatten damer!

HÖRT PÅ ÄNGARNA

Ryktet går om att lägreets egna domedagsprofet är skyldig till grov saftstöld, utredning pågår ./red.

Det sägs att Knaust och Emma sågs kind mot kind på playa Ånhammar igår natt. Blomstrar kärleken?
/Anonym

Vad är det som putar under läppen på Carl?
/ Piff & Puff

Tydiligen kan inte Tommy simma?! Mr Vattenpolo himself / Hjulben

Fakta: Jonas har den koolaste sms-signalen!
/Jonas

...

Har ni hört nåt? Sett nåt? Känt nåt?
Berätta för oss!

Skriv ert skvaller på en lapp och stoppa den i lådan utanför ledarbyn!



FRÅGA KLAS ©



Klas under Pridefestivalen

"Hej Klas jag är en kille på 14 vårar, det är så att jag är förtjust i en tjej som går i en annan patrull, hur ska jag göra för att få hennes uppmärksamhet? Ledarna håller på och ger oss grejor att göra hela tiden så jag hittar ju aldrig rätt tillfälle? // Sk8erboy

*Hej Sk8erboy, Klas tycker att du ska vänta tills ni får fritid eller till det stora lägerbålet. Det är ett utmärkt tillfälle att smyga in och sätta sig bredvid henne och kanske blinka med ögat eller lägga armen runt henne. Lycka Till!!!
/ Tjuren Klas.*

MATSEDEL

28 Juli

Frukost: Gröt med mjölk och äppelmos, mackor med ost och prickekorv, te

Lunch: Sanslösa Sonjas mustiga grönsakssoppa

Middag: Simpas köttbullar a la BP spirit med välkokta potatisar

VÄDRET

28 Juli

Väderspåmannen har talat. Östlig mellantrycksfront närmar sig från väst med följden att en styv sommarbris kan komma från söder. Temperaturen kan vara i princip vad som helst och gårdagens regn är ett minne blott. Blå himmel och beachväder väntas.

Hänt på Ånhammar

Dag två: Bygget är i full gång och matborden är upptornade på ängarna. De nya tälten fungerar enligt rykten bra och humöret hålls på topp. Vi hade även besök av en av Hedvig Eleonoras patrullscoutledare och några andra gröngölingar. Lägrets första dopp ägde rum i den sjumila långgrunda, men inte alltför underskattade, sjön. Patrullscouter – håll ut! Idag kanske det blir en liten tripp till klipporna!

Vimmelbilder!



