

Hajkrapport Gnagarhajken 2-3 juni 2012 av Pliiggis

Jag får väl börja med att tack för förtroendet att ni vågade skicka ut era scouter med Lillen och mig i den kallaste och regnigaste junihelg i mannaminne. Fast egentligen borde nog vi ledare ha inställt hajken. Hajk i det vädret är inget för 11-12-åringar.

Vid samlingen visade det sig att klädseln inte var den bästa hos alla scouter. En kom i trasiga gymnastiskor (fick plastpåsar), en kom i skinnjacka (fick låna regnställsjacka), en kom i shorts (hade dock regnbyxor) etc. Nåväl vi kom iväg mot Östra Station utan problem.



Bytet i Åkersberga till buss gick också bra och vi steg av vid Singö handel och kom iväg.



Vi gick långsamt och rastade ofta och åt lite godis när vi rastade. En del scouter var ganska ovana att bära så tung ryggsäck. Humöret var bra. Vid Domarudden fick vi sitta under tak och äta och vi beställde varm choklad med vispgrädde till de egna mackorna. Nu hade vi gått ungefär 2,5 km och hade lika långt kvar till Trehörningen. Humöret var på topp efter lite mat och varm dryck. Så länge vi gick höll vi oss varma och ingen var särskilt blöt. Det vi hade mest problem med var händerna. Blöta vantar värmer inte. Vandringsen gick bra och vi stannade på vägen och lekte en kul lek. Den har många namn – fråga er scout. Vid tresnåret kom vi fram till vindskyddet vid Trehörningen.



Här bjöd vi alla scouter på en kanelbulle. Därefter började vi resa vårt vindskydd, vi fick ju inte plats alla i det fasta vindskyddet. Det visade sig att nu var humöret inte på topp och scouterna var rätt frusna och apatiska, så det gick ganska långsamt. Vi gick ned till det fasta vindskyddet igen och vi ledare hade en kort överläggning och beslöt oss för i den kylan, blåsten (storm) och regnet var det inte försvarbart att fortsätta hajken samtidigt som vi inte ville åka hem. Vi ringde således till stugfogden för Hedvig Eleonoras scoutstuga Påta och **den var ledig och vi var välkomna dit!!!** Det var ungefär 3,5 km att gå, så vi rev vindskyddet igen och börjad marschen mot Påta. Vi tog en rast vid Domarudden och nu var vi lite varmare igen och ett av barnen ville ringa hem och avbryta hajken. Men jag tyckte nog att det var bättre och vänta med att ringa till vi kom till Påta.

Framme vid Påta (c:a 18.30) var det glädjetjut och vi installerade oss och hängde alla blöta kläder på tork i Påtas torkskåp. Därefter påbörjade vi matlagningen. De nio scouterna delades in i tre tremannapatruller som alla fick ett stormkök och en hajkbricka. Maten bestod av köttfärs-gryta med makaroner (se nedan) och fruktsallad med vaniljsås. Några brände löken lite men i stort sätt gick det bra och alla åt med god aptit. Nu var det inget snack om att åka hem, intel!



Köttfärsgröta med snabbmakaroner 3 pers

3 hg stekt köttfärs, 1 burk krossade tomater, 1 lök (skivas-brynes), 1 morot (skivad) ev. lite tomatpuré (har iii), salt, peppar, 1 tomatburk vatten, 2 hg snabbmakaroner Koka allt c:a 3 min utom köttfärsen Efter 3 min lägg i köttfärsen, koka upp egen (fyll ev. på med lite mer vatten).



Efter middagen vidtog disk och rengöring och avsotning av stormkök och det var inte så lätt, en del stekpannor och grytor var rejält

svartbrända. Sedan kom leksuccén: "Mördarleken" - ungarna kan berätta själva vad den gick ut på. Sagan om "Den fule Manfred" (ur "Sagor för barn över 18 år av Tage Danielsson) avslutade kvällen. Scouterna somnade runt 11.00. Intressant upplevelse precis före nattning var att en av scouterna sa det fattas en av oss. Jag blev väldigt orolig och gick ut till toalett- och tvätt-huset. Ingen där, så jag gick upp igen. Det var många tankar som for genom huvudet då. Tänk om de blivit ovänner och hen har sprungit ut i nattdräkten i regnet, stormen och den 4-5-gradiga luften. Jag frågade när jag kom upp om de hänt något särskilt, men det förnekade de bestämt. Så råkade jag titta under en av sängarna och där stack det fram en kalufs. Hjärtat kunde börja slå normalt igen.

Vi gick upp vid åttasnåret, börjad packa och åt frukost: Kaffe/choklad/te och rågkaka med mjukost och rökt skinka. Mums! Sedan var det dags att diska, fortsätta packa och ha den stora auktionen på alla kläder som blivit torra. Denna gång gav vi oss inte förr alla kläder var utauktionerade. Sen fortsatte packningen och städningen av stugan. Klocka 11.00 var vi marschklara och stugan i ett glänsande skick. 2 000 kr fick vi betala, men kårstyrelsen beslutade i söndags att kåren betalar stugan, så det slipper avdelningskassan. Efter ett Gnagarrop fortsatt hajken mot Domarudden. Där blev det dusch, bastu och bad för de som ville. Gissa om det var skönt att





krypa in i den varma bastun efter helgens vedermödor. Ingen av oss ledare badade men alla flickor och några pojkar.



Sen var det dags för Domaruddens servering: Pannkakor, med sylt och grädde och ett glas mjölk. Det smakade underbart och humöret var på topp. Sedan lekte vi med alla spännande redskap som fanns vid Domarudden.





13.30 ropade vi gnargaropet en sista gång och sen bar det iväg mot Singö handel igen och nu hade vi gott om tid, så vi kunde stanna en bra stund vid Blekugnens och Grindmossens festplats och äta karameller, dricka vatten och leka kurragömma.





Buss- och tågresan gick planenligt och efterhand försvann den ena efter den andra och vid lokalen 16.30 var de bara fyra scouter och två ledare kvar. Alla verkade mycket trötta men nöjda – men det är klart att en del var lite besvikna för de inte fått sova i vindskydd.





Pliiggis, Sofia, Rebecca, Stella, Lovisa, Alfred, Ludvig, Einar, Henrik, Nicolaj och Lillen

